



DOĞRU YOL PARTİSİ
PARTİ PROGRAMI

OCAK 2025

“GENİŞ MERKEZ”



DOĞRU YOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

OCAK 2025

“GENİŞ MERKEZ”



CENK K PELİ
GENEL BAŐKAN
DOĐRU YOL PARTİSİ

GeniŐ Merkez Siyaseti; Kapsayıcı bir d Ő nce ile  lkenin ger ek potansiyelini ortaya  ıkarmayı hedefleyen, vatandaŐı merkezine koyan vicdan ve insan odaklı hukuk anlayıŐı etrafında Őekillenen yeni bir siyaset modelidir.

- Vakit; gen erimiz, kadınlarımız,  ocuklarımız ve  lkemiz i in YOLUN DOĐRUSUNDA buluŐma ve beraber olma vaktidir.
- Vakit; ge miŐin tecr belerini, zamanın yeni nesil siyaset anlayıŐı ile b t nleŐtirip geleceĐe uzanan dosdoĐru bir k pr  inŐa etme vaktidir.
- Vakit; t m vatanseverlere, demokratlara, partili partisiz milletimizin tamamına kucak a ma vaktidir.
- Vakit; k  uk hesapların deĐil yolun doĐrusunda, b y k T rkiye yolunda buluŐmak i in hep beraber birlikte olma vaktidir.
- Vakit; k  uk olsun benim olsun deĐil, ger ek sahibinin millet olduĐu bir b y k “GENİŐ MERKEZDE” buluŐma vaktidir.

ÖNSÖZ.....	7
DOĞRU YOL GELENEĞİ, YENİ NESİL SİYASET VİZYONU	10
GENİŞ MERKEZ	10
ANAYASAL DEVLET.....	11
YÖNETİMDE ADALET, KUVVETLER AYRILIĞI.....	13
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, SİVİL TOPLUM.....	17
MEDYA, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ	20
SİYASİ PARTİLER, SİYASETİN FİNANSMANI VE ŞEFFAFLIĞI, SİYASİ ETİK, SEÇİMLER.....	23
KAMU YÖNETİMİ	25
KAMU İSTİHDAMI VE PERSONEL YÖNETİMİ.....	29
ŞEFFAFLIK, YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ETİK UNSURLAR	30
EKONOMİ, KALKINMA VE YATIRIM.....	31
SAĞLIK.....	35
EĞİTİM.....	38
DEZAVANTAJLI VE ENGELLİLER POLİTİKASI.....	41
TARIM VE HAYVANCILIK.....	42
ŞEHİRLEŞME	48
SAVUNMA SANAYİ.....	52
SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI.....	53
ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK.....	56
ULAŞIM.....	57
SİĞİNMACI, KAÇAK VE GÖÇMEN SORUNU	59
ENERJİ.....	60
DIŞ POLİTİKA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER.....	61
MİLLİ DEVLET ANLAYIŞIMIZ	63

ÖNSÖZ

Doğru Yol Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli iradesinde vücut bulmuş bağımsızlık ve özgürlük anlayışı etrafında, etkin denetleme mekanizmasını kuvvetler ayrılığı ile bütünleştiren bir yönetim modelini esas almaktadır. Hukukun üstünlüğüne dayalı, yargının tarafsız ve bağımsızlığı yanında adaleti tesis eden, evrensel ilkelerle uyumlu bir bakış açısını savunmaktadır.

Hukukun salt yazılı metinlerden ibaret kanun dizinleri olmadığı, aynı zamanda bireysel hak ve özgürlükleri içselleştiren bir felsefesinin de olduğu, bu durumun vatandaşa güvenlik duygusu veren en üst norm görevi gördüğü bilinciyle: Demokrasi ve çoğulculuğu hâkim kılmak adına her adımda bu ilkeye göre davranmayı öncelemektedir.

İnsanlık, gelişen ve hızlı bir şekilde değişen yeni toplumsal yapıların, kutuplaşmanın, ekonomik ve siyasi krizlerin kuşatması altında her zamankinden daha fazla umut, güven ve huzur arayışındadır. İçinde bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere tüm dünya gibi ülkemizin de beklentisi olan huzur, refah ve güvenlik ihtiyacını temin edecek husus, söz konusu bu kuşatmaları aşmakla mümkündür. Bunun en etkili ilk adımı ise, iç barışını sağlamış, ülkeye aidiyet duygusu en üst seviyede olan toplumsal bir yapının tahkim edilmesidir. İncanın ve ideolojilerin etkisiyle birbirinden uzaklaşmış, mahallelere ayrılmış ve ekonomik zorluklarla boğuşan bir toplum yapısı ile ülkeye aidiyet duygusunu güçlendirmek, iç barışı ve birlikteliği sağlamak çok zor ve bu durum sürdürülebilir de değildir.

Ekonomik ve siyasi krizlerle, çaresizliğe mecbur bırakılmış bir toplum modeli ile ülkenin ayakta kalması imkansızdır. Çocuklarımızın, gençlerimizin hasılı insanımızın zaman ve umutlarının heba edildiği bir anlayışın bizi götüreceği yer devasa bir kara deliktir.

Esasen tüm bu sorunların bilincinde olan halkımız, yeni bir siyaset anlayışının yeşermesini çölde su arar gibi talep etmektedir. Her yeni dönemde toplumun ümit ve beklentilerini boşa çıkaran, örseleyen hatta yok eden politik aktörlerin, toplum önderlerinin bu yönüyle devrinin sona erdiği de bir başka realitedir. Değişim ve yeni fikirlerin öncülüğünü yapmak için yaşın ya da kimlik aidiyetinin değil tecrübe ve liyakatin öne çıktığı bir yeni dönemdeyiz.

Sanayi devrimi, teknolojik dönüşüm derken dijital ve yapay zekâ dönemini ıskalamanın bu ülkeyi bir yüzyıl daha geriye atacağı farkındayız. Söz konusu değişim ve gelişmelere ayak uyduramayan bir anlayışla sadece daha çok zaman kaybedeceğimiz çok net karşımızda durmaktadır.

Esasen değişim de yenilenme de birileri bunun karşısında olsa da çoktan başlamıştır. Bu gerçeğin farkında olanlar, kökü geçmişte, dalları geleceğin yeni dünyasına doğru büyüyen büyük bir çınarın altında toplanmaya başlamıştır. Bu çınar, ülkemiz tarihinde, değişimin cesur ve öncü mimarı olan Doğru Yol Partisi'dir.

Bu Geleneğin yeni nesil siyaset anlayışı; milletimizin ufkunu sınırlandıran, hedefleri belirsiz hamasi söylemler yerine, ülkeyi mutlu insanlar diyarı yapacak, vatandaşlarımızın refah ve aidiyet duygularını güçlendiren insan ve vicdan odaklı siyaset anlayışını esas almaktadır.

Doğru Yol Geleneğinin, ülkemiz ve milletimiz için vaat ettiği her şey, hukuk ile tahkim edilen bir yönetim sisteminin etrafında şekillenecektir. Kuvvetler ayrılığının ve denetlenebilir bir yürütme erkinin etkin bir şekilde uygulanması ise Parlamenter Hükümet Sistemi'nin yeniden tesisi ile ivme kazanacaktır. Milli olmadan evrensel olunamayacağı gibi, evrensel kazanımların milli değerlere entegre edilmesinin de gelişen dünya düzenine uyum sağlamaya büyük katkı vereceği açıktır.

Yakın ve uzak coğrafyamız, yaşanan dramlar, siyasi ve ekonomik krizler yüzünden insanlık adına kuru bir çöle dönmüş durumdadır. Doğru Yol Geleneği; bu çölde bir vaha olan ülkemizin her bir değerini bir kazanım olarak büyütme ve ileriye taşımak, gençlerimizin heyecanını, kadınlarımızın umutlarını, büyüklerimizin güvenini yeniden yeşertmek, kimlik, ideoloji ve rant siyasetini sonlandırmak adına; demokratik anlayışı,

insan hayatını, onurunu ve de refahını temel alan, kavgaya, ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya prim vermeyen bir siyaset anlayışını bütün bir toplum tabanına yaymayı hedeflemektedir.

Doğru Yol Partisi, Türkiye'nin bölgesinde ve hinterlandında ekonomik kalkınmada lider, siyasi manada Ankara merkezli bir dış politikayı odağına almaktadır. Bölgesinde barış ve huzur limanı olarak, ne söyleyeceği dikkatle takip edilen, tavrına değer verilen itibarlı bir dış politikayı tahkim edecektir. Bir ülkenin itibarı; sadece dost ve müttefiklerinin değil, karşısında olanların da saygı duydukları bir ülke olmasıyla doğru orantılıdır.

Ülkemizin siyasi ve ekonomik itibarının en önemli göstergesi olan pasaportumuzun ve milli paramızın ciddi değer kaybına uğradığı bir hakikattir. Pasaport ve milli paramızın hak ettiği itibar ve değere kavuşması, saygınlık kazanması, ekonomik ve siyasi anlamda güçlü bir ülke olmasıyla mümkün olacaktır ki, Türk vatandaşlarının tümü bu onur ve itibardan payını alacaktır. Ülke kaynaklarının adil paylaşıldığı, fırsat ve imkân eşitliğinin tam ve kâmil manada sağlandığı bir yönetim modeli ise Doğru Yol Ekolünün olmazsa olmazları arasındadır.

Vakit; gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve ülkemiz için YOLUN DOĞRUSUNDA buluşma ve beraber olma vaktidir.

Vakit; geçmişin tecrübelerini, zamanın yeni nesil siyaset anlayışı ile bütünleştirip geleceğe uzanan dosdoğru bir köprü inşa etme vaktidir.

Vakit; ben değil, biz ve ülkemiz diyenlerin korkmadan, çekinmeden, azim ve cesaretle hep birlikte DOĞRU YOLDA buluşma vaktidir.

Vakit; ülkemiz ve aziz milletimize umutsuzluk aşılanylara inat her zamankinden daha fazla umutlu ve azimli olma vaktidir.

Vakit, kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir büyük yuva olan Doğru Yol çatısı altında toplanma vaktidir.

Vakit; küçük olsun benim olsun değil, gerçek sahibinin millet olduğu bir büyük "Geniş Merkez'de" buluşma vaktidir.

Vakit; onurlu bir hayat, helal bir kazanç, güven ve huzur içinde bir yaşam için önce hukuk ve demokrasi diyenlerin adil bir paylaşımına haydi deme vaktidir.

Vakit; tüm vatanseverlere, demokratlara, partili partisiz milletimizin tamamına kucak açma vaktidir.

Vakit; küçük hesapların değil yolun doğrusunda, büyük Türkiye yolunda buluşmak için hep beraber birlikte olma vaktidir.

Vakit az ve çok değerli, yolumuz ve yapacaklarımız ise meşakkatli. Aşımızı çoğaltmak, işimizi büyütmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni yüzyıla güvenle hazırlamak için şikâyet etmeden, gece gündüz demeden çok ama çok çalışmak vaktidir.

SÖZ VERİYORUZ!

DOĞRU YOL GELENEĞİ, YENİ NESİL SİYASET VİZYONU

GENİŞ MERKEZ

Ülke ve vatandaş aidiyetini merkezine alan, din, dil, inanç ve düşünce farklılıklarını ülkenin zenginliği olarak gören bir siyaset anlayışını benimser. İnsanların doğuştan elde ettiği haklarını yaşarken kısıtlamayı kendine hak gören bir sistemin karşısındadır. İnsan hayatı ne kadar kutsal ise, düşüncesi, fikri, inancı, kültürü ve dili de aynı şekilde dokunulmazdır. Devlet erkinin ya da herhangi bir kesimin başkaları üzerinde tahakküm kurmasına, kısıtlamasına asla müsaade etmez.

Ülke kaynaklarının adil paylaşımı konusunda imkân ve fırsat eşitliğini tüm unsurları ile uygulamayı, hukuki zorunluluğun ötesinde, insani ve vicdani bir sorumluluğun da gereği olarak görür. Bunun için gerekli mevzuat düzenlemelerini ivedilikle uygulamaya koyar ve bu hususta herhangi bir esneklik ve tavize müsaade etmez. Bölgesel gelişmişlik farklarını en aza indiren siyasi bir ajandayı sonuca ulaşıncaya kadar tatbik eder.

Ülke vatandaşları arasında ayrışmaya ve kutuplaştırmaya neden olan siyaset dilini reddeder. Geniş merkez siyasetini odak alan Doğru Yol Geleneği; ötekileştiren ve düşmanlık üreten siyaset dilini makul ve çözüm odaklı bir anlayışa yönelten, etkileşim kuran, farklılıkları katma değere dönüştüren yeni nesil siyaset anlayışını benimser. Geniş merkez; etnik, bölgesel ve ekonomik olarak ayrıştırılan toplum kesimlerine göre siyaset üreten arkaik siyaset geleneğini toptan reddeder. Dar kalıplara sıkıştırılan bölgesel, etnik, sınıfsal ve inanç üzerinden farklılıkları ajite eden söylemleri tümüyle değiştirmeyi hedefler.

Düşünce ve inanç temelli aidiyet yapılarının, modern hukuk anlayışı ve demokratik kazanımlar doğrultusunda, sistem içinde denetlenebilir bir şekilde faaliyet göstermesinin yolunu açar. Bu yapıların, siyasete baskı yapmaktan ziyade, çözüm önerileri sunan, katma değer sağlayan açık ve şeffaf yapılara dönüştürülmesini sağlar. Devlet dışı organizasyonların, siyasi menfaat ve devlet içinde güç ve kadro edinme faaliyetleri yerine, hukuk ilkeleri çerçevesinde, ülke ve siyasete katkı veren yeni bir sivil toplum modelinin oluşmasını odak alır.

Ekonomik ve siyasi sorunların temelinde, düşünce, inanç ve etnik farklılıklar değil, toplumun tüm kesimlerinin eğitim, sağlık, istihdam gibi temel ihtiyaçlara erişimde yaşadıkları eşitsizlik ve ülke kaynaklarından adil bir şekilde yararlanamama sorunu bulunmaktadır. Ekonomik sorunları en aza indirilmiş, geleceğe umutla bakan, çocuklarının huzurlu ve güvenli bir hayat sürecine olan inancın yeşermesi, toplumun ülkeye aidiyet duygularını güçlendirecektir. Geniş merkez siyasetinin ısrarla savunduğu bu siyaset anlayışı; düşünce, inanç, ideoloji ve etnik farklılıkların öne çıkarıldığı toplum kesimlerini birbirine yaklaştıracaktır.

Aynı trenin içinde farklı kompartımanlarda olup da başka yere gittiklerini zanneden bir toplum gerçeği ile yol almamız mümkün değildir.

Geniş Merkez; dar alanlara hapsedilmiş toplum kesimlerini, kendi sanal gerçekleri ile kuşatan kısır politik anlayışlara bir karşı duruştur.

Geniş Merkez siyaseti; kapsayıcı siyaset modeli ile ülkenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen, vatandaşı merkeze koyan vicdani ve insani hukuk anlayışını esas alan Doğru Yol Geleneğinin siyaset anlayışıdır.

ANAYASAL DEVLET

Devletler, bilinenin aksine milletlerin (toplumların) teşkilatlanmış kurumsal durumlarını ifade etmezler. Devletler, insan doğasının arzu ettiği özgürlük alanlarının, bağımsızlık duygularının bir yönüyle çerçevesi olduğu yapılardır. Mesela tarihi kayıtlara geçmiş olan Bilge Kağan'ın "Başlıya baş eğdirdik, dizliye diz çöktürdük" sözü bu olguya işaret

etmektedir. Olumsuz bir ifade gibi görünse de bu sözlerin bir düzen kurulduğuna işaret ettiği açıktır.

Anayasalar tam da burada, millet ya da toplulukların, kendilerini çerçeveleyen, sınırlayan söz konusu devlet yapılarına nasıl ve hangi gerekçelerle “boyun eğdiklerini” düzenleyen sistematığın adı iken, Anayasasızlık olgusu ise kayıtsız şartsız baş eğmiş olmanın tanımıdır. Tarihi tecrübeler, Anayasasızlığın, herhangi bir şart veya kanuna bağlı olmadan yönetilen 'mutlakiyet' rejimlerine yol açtığını göstermektedir. Bunun karşısında ise, şartlı yönetim anlamına gelen Meşrutiyet olgusu vardır. Bu tanımın kökenleri, Magna Carta'ya kadar gider ve kelime olarak sınırlama anlamına gelen carta/charter'la yakın bir anlama sahip olduğu bilinir.

Osmanlıdan bu yana gerçekleştirilen tüm anayasallaşma tecrübeleri ve kazanımları 2017 referandumuyla birlikte maalesef yok sayılmıştır. Çünkü 2017'deki bu değişikliğin, Türk siyasi tarihinde ve anayasallaşma sürecinde devleti sınırlama ve anayasa değişikliği ile kuvvetler ayrılığına dayanan denetleme mekanizmaları ciddi manada işlevsiz hale getirilmiştir. Tarihi bir eşik olan yönetimde hesap verme anlayışında büyük bir ivme kaybına neden olduğu yadsınamaz.

Doğru Yol Partisi ve Geleneği, öncelikle, yeni ancak klişelerden uzak, gerçekçi bir anayasayı milletimizin onayına sunmayı amaçlamaktadır. Bu anayasa, devletin sorumluluklarını, görevlerini ve yapacaklarını sıralamaktan öte “devletin yapabileceklerinin sınır ve şartlarını” odak alan bir yaklaşımı ortaya koyacaktır. Bu yaklaşım, insanların doğuştan kazandığı temel hak ve özgürlükleri merkezine alan bir düzlemde olacaktır. Her kriz ve olağanüstü durumda vatandaşların ve toplumun temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan, askıya alan, erteleyen uygulamaların tümüyle karşısında olacağız. Bu tür uygulamaların, kendisine güvenmeyen, toplumda karşılığı olmayan yönetimlerin güç gösterisinden kaynaklı baskılama yöntemleri olduğu bilinen bir gerçektir.

Anayasa ve teamüllerin içeriği ve uygulanma ölçütleri, devletlerin halkları ile olan bağının da bir göstergesidir. Yönettiği halkının tercihlerine, temel hak ve özgürlüklerine değer veren iktidarlar söz konusu bağların sağlanması için çaba gösterirken, bu kaygıları taşımayan yönetimlerin otoriterlikten diktatörlüğe evrilen siyasi süreçleri

herkesin malumudur. Ülkemizin çoğu zaman yaşadığı ekonomik ve siyasal tüm sorunlarının kaynağında hesap vermekten kaçınma anlayışı vardır.

Toplumun gerisinde kalmış olan anayasa hükümlerini değiştirmek için yola çıkıp tüm kazanımları heba eden düzenlemeleri topluma dayatmanın Doğru Yol Partisi ve geleneğinde yeri yoktur.

Hukuku savunuyormuş gibi siyaset yaparak hukuksuzluğun kanıksatılması, demokrasi söylemleri ile demokrasinin altının oyulması gibi çabaların samimiyetsiz bir siyaset tarzı olduğunu biliyor ve bu anlayışın geleneğimizin bir parçası olmadığını beyan ediyoruz.

YÖNETİMDE ADALET, KUVVETLER AYRILIĞI

Yönetimde adalet, Kuvvetler Ayrılığının tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanması ile mümkündür. Devlet yönetiminde denetleme ve iş bölümünün etkinliği önce niyet ve anlayış meselesidir. En güzel kanunları da yapsanız uygulamada farklı yol izleyen yönetimler, bu durumu kamu gücü ile meşrulaştıran argümanları topluma dayatabilmektedir. Seçilmeyi, ekonomik ve siyasi olarak istediğini yapabilmenin meşru bir gerekçesi sayan anlayışı kanunlarla sınırlamak çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu yüzden Doğru Yol Partisi, demokrasiyi ve ülke yönetiminde adaleti bir medeniyet tasavvuru olarak görmektedir. Yürürlükte olan kanunlar günün gerçekleriyle uyuşmasa dahi, uygulamada bu kanunlardan adalet tesis edecek bir anlayışla hareket edecektir.

Vatandaşları özgürlük ve güvenlik ikilemi içerisinde bir çıkmaza hapsetmenin esasen bir yönetim acizliği olduğunun bilincindeyiz. Bunun sebep olduğu bütün sorunların faturasını topluma ödetmeye çalışan sorumsuz siyaset anlayışını ortadan kaldıracacağız. Yetkili sorumsuzların değil “Sorumlu Yetkililerin” iktidarında yeni bir siyasi ortamı tesis edeceğiz.

Doğru Yol Partisi hesap vermeyi bir eksiklik değil, kendine güvenin bir unsuru olarak görmektedir. Hesap soran bir devlet anlayışından hesap veren bir devlet modelini tüm katmanları ile uygulamaya koyacağız. Eli sopalı devlet algısını değiştirip, güven veren

devlet anlayışını inşa edeceğiz. Keyfi bir anlayış ile her durumda mevzuat değişikliğine gidilen, kanunların yapboz tahtasına çevrildiği vasatı ortadan kaldıracacağız.

Gece yarısı kararları ile değiştirilen, sonra yine değiştirilen, ardından tekrar değiştirilen mevzuat düzenlemelerinin ülkemize, milletimize kaybettirdiği zaman ve enerjiyi telafi etmek adına kapsamlı bir mevzuat çalışmasını uygulamaya alacağız. Gününbirlik ihtiyaçlara göre alınan kararlar yerine ülkemizin ihtiyacı olan konularda uzun vadeli olacak mevzuat düzenlemeleri yapacağız.

Cari kanunları toplum adına değil kendi iktidarları için düzenleyen anlayışı sona erdireceğiz. Yasama, Yargı ve Yürütmenin yani Kuvvetlerin ayrı ve bağımsız olmasının temel felsefesi iktidarları bu yozlaşmadan varestede tutmaktır.

Ben yaptım oldu keyfilığının önüne geçecek olan ise, denetlemenin yani check-balans ilkesinin etkin bir şekilde uygulanmasının önünü açmakla sağlanabilir. Demokratik ülkelerin uygulamadan kaynaklı yaşadığı bazı sorunlar gerekçe gösterilerek demokrasinin o kadar da başarılı bir sistem olmadığını söyleyenlerin bu argümanlarını kabul etmiyoruz. Demokrasinin tam ve kâmil manada uygulandığı ülkelerin ekonomik ve siyasi başarısı yanında insani değerlere verdiği önem ortada iken, Doğru Yol Partisi olarak yeni maceralar aramayacağız. Demokratik sisteme, varsa eksik yanlarını da revize ederek etkin bir şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu bağlamda, ülkemizin siyasi kültürü ile uyuşmadığı her yönüyle ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemiz için sürdürülebilir bir yönetim modeli olmadığını ifade ediyoruz. Bu sistemin en problemleri tarafı, yürütmenin tek elde toplanmasından kaynaklı bir denetlenememe gerçekliğidir. Yürütme etkin bir şekilde denetlenmediği zaman burada devasa bir keyfilik ve hesap vermemezlilik ortaya çıkmaktadır.

TBMM, yasama ve denetleme görevlerini yapmaktan fiili olarak uzaklaştırılmış, bu haliyle sadece bir rutini yerine getiren noter konumuna dönüşmüştür. Yaşanan her sorunun kaynağında; çok akıldan tek akla, kuvvetler ayrılığından neredeyse yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı bir sisteme evrilen yönetim anlayışı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile halkımıza vaat edilen,

TBMM'nin güçleneceği, hükümeti daha iyi denetleyeceği ve saygılığının daha da artırılacağı konularında devasa problemlerin yaşandığı çok açıktır.

Doğru Yol Partisi, TBMM'ne noter muamelesinin yapıldığı, demokrasinin işlevsiz hale getirildiği, milletvekillerinden etkisiz olmasının beklenildiği, muhalefetin yok sayıldığı bu sistemin yerine ülkemizin siyasi geleneğine ve toplum yapısına uygunluğu test edilmiş **Parlamente Hükümet Sistemini savunmaktadır**. Parlamento sistemin tesis edilmesi ile: Kuvvetler ayrılığının vazgeçilmez olan tarafsız ve bağımsız yargının tesisini tam manasıyla sağlamak için, yargı sistemini yeniden inşa edeceğiz. Bu bağlamda ulusal demokratik kazanımlarımız ile evrensel değerleri baz alacağız. Avrupa başta olmak üzere demokratik standartları ile temayüz etmiş ülke ve birliklerin uygulamalarından istifade edeceğiz. Avrupa Venedik Komisyonunun birikimlerinden yararlanacağız.

Yüksek yargı ve kurulların, kurumsal tecrübeleri ışığında, birikim ve teamüllere uygun olarak oluşturulmasına, seçilmesine olanak sağlayan kuralları yeniden düzenleyeceğiz. Bu bağlamda, yüksek yargı mensupları ve yöneticilerinin, siyasi bir irade ya da parlamentodaki grupların referans veya tercihi ile atanması veya seçilmesi uygulamasının, yargının bağımsızlık ilkesine, yani kimsenin etkisinde kalmadan karar verebilme ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

Yüksek yargıda, millet egemenliğinin temsil edilmesi adına, bu kurulların oluşmasına TBMM'nin de katkı vermesi gerektiğini savunuyoruz. TBMM'nin bu konuda millet adına tercihte bulunması meclisin etkinliğini ve de saygılığını artıracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken hususun; seçimlerin nitelikli çoğunluğa göre karar almasını sağlamak olacaktır. Doğru Yol Partisi olarak Yüksek Yargı seçimleri gibi tüm kritik oylamalarda nitelikli çoğunluğu ilkesel olarak talep edeceğimizi beyan ediyoruz.

Doğru Yol Partisi olarak Anayasa Mahkemesinin en üst yargı merci olduğunu düşünüyoruz. Bu mahkemenin gündelik siyasi tartışmalardan azade kalmasını sağlayacağız.

Mahkemenin demokratik işlevini daha da etkin hale getireceğiz. Üyelerinin seçiminde yürütmenin değil TBMM'nin etkin olmasını temin edecek ve her hâlükârda seçimlerde nitelikli çoğunluk arayacağız.

Bir kazanım olarak gördüğümüz Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruların kısa sürede sonuçlanması için gerekli tedbirleri alacağız. Anayasa Mahkemesi kararlarının ivedilikle uygulanmasını temin edeceğiz.

Bu kararları uygulamayan, tüm kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler hakkında, anayasayı ihlal suçunu işledikleri gerekçesiyle, gerekli hukuki tedbirlerin, gecikmeden alınması sağlanacaktır.

Yürütme, yargı mercilerinin verdiği kararların uygulanmasını temin etmekle yükümlüdür. Bu konuda bir tercihte bulunması, tevil ve izah getirmesi kabul edilemez. Ortaya çıkan yanlış uygulamaların ülkemizin hukuk güvenliğini erozyona uğrattığı bir vakadır. Anayasa ve kanunlara göre, karar verme merci yargı organları iken, bu kararları uygulamakla yükümlü olan merci ise; yürütme organıdır. Kuvvetler ayrılığı demek, herkesin kafasına göre iş ve eylemlere yöneldiği bir kafa karışıklığı demek değildir. Doğru Yol Partisi ve Geleneği, kuvvetler ayrılığının tam ve etkili olarak tesisi için demokratik tüm süreçleri hayata geçirecek tedbirleri alacaktır.

Hukukun Üstünlüğü, Bağımsız ve Tarafsız Yargı için:

Yıllardır tartışmalı olan konuları, ülke gündeminden çıkaracağız.

Önceliğimiz; demokrasi ve milli irade olacaktır.

Milli iradenin hakiki manada gerçekleşmesi; halkın tercihlerini, bireysel hak ve demokratik taleplerini savunmakla mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi hukuk önünde eşit olacaktır.

Adalet, hepimiz ve herkes için eksiksiz uygulanacaktır.

Makul sürede yargılamayı hemen hayata geçireceğiz.

Mağdur yaratan değil, mağdur odaklı bir yargıyı inşa edeceğiz.

Halka rağmen değil, halk için ADALET.

Geciken değil yetişen ADALET.

İdeolojilerin yargısı değil; yargının adil ideolojisini tesis edeceğiz.

Cezalandıran değil, adalet dağıtan bir yargı.

Adalet saraylarını değil, adaleti yükselteceğiz.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, SİVİL TOPLUM

Doğru Yol Partisi ve Geleneği, devlet yönetiminde öngörülebilir olmayı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, öngörülemeyen bir yönetim algısını güçlendirmiştir.

Çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanlığı Kararları ve yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile TBMM'nin yasama yetkisi devre dışı bırakılmakta, bu ise hem kuvvetler ayrılığını hem de toplumun temsil algısını zayıflatmaktadır.

İnsanların doğuştan gelen temel haklarını güvence altına alması gereken yürütme organının, kamu gücü ile bu hakları sınırlandırması rutin bir faaliyete dönüşmüştür. Doğru Yol Partisi, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan değil, önünü açan ve bunu bir kazanım olarak gören anlayışı savunmaktadır. Sadece bireysel hakları değil, sivil toplum faaliyetlerini de destekleyerek bu faaliyetleri yürüten kuruluşları yönetime dahil edecek ve böylece kanun yapma ve yönetim süreçlerinde daha etkin olmalarını sağlayacaktır.

Doğru Yol Partisi ve Geleneği, her bir vatandaşımızın “özgür, eşit ve adil” bir şekilde yaşayacağı bir ülke tasavvurunu savunmaktadır. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini; etnik kökenine, mezhep ve inancına, ana diline, cinsiyetine, ideolojisine, ekonomik ve sosyal statüsüne göre sınıflandırmayı anti demokratik olarak niteler. Tüm bu farklılıkları sadece zenginlik olarak görür ve ayrıma tabi tutmaz. Bu konuda ortaya çıkan olumsuzluklara kaynaklık teşkil eden hukuki sorunları, evrensel hukuk normlarını da ölçü alarak demokratik standartlara göre yeniden tesis edecek tedbirleri almayı hedefler.

Doğru Yol Partisi ve Geleneği, geçmişin çatışma konularını günümüze taşımak yerine, elde edilen tarihi kazanımları ve ortak değerleri öne çıkarmayı öncelemektedir. Günümüzün tartışma konularından biri olan ana dilin kullanımı konusuna da aynı düzlemde yaklaşmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu ana dillerin, resmi eğitim dili olması talepleri, her ne kadar temel hak ve özgürlükler bağlamında ifade edilse de bu şekilde bir çeşitliliğin ciddi sorunlar çıkaracağı dünyadaki tecrübelerle sabittir. Esasen bu talebin, temel hak ve özgürlükten ziyade siyasal bir talep olduğu düşüncesindeyiz. Bu meselenin çatışma konusu haline getirilmesi söz konusu ana dil ve onu kullananlar açısından bir fayda sağlamaktan da uzaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olmasını büyük bir kazanım olarak görüyor ama farklı ana dillerin öğrenilmesi, teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini de deklare ediyoruz. Ana dili Türkçeden farklı olan vatandaşlarımızın, yaşam konforunu sağlamak için bütün tedbirleri almak Doğru Yol Partisi ve Geleneğinin demokratik olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olan vicdani ve insani sorumluluğunun da bir gereğidir.

Doğru Yol Partisi, ideolojik, etnik, kültür, din ve mezhep gibi tüm farklılıklar için de aynı hassasiyeti ifade etmekte ve savunmaktadır. Vatandaşlık bilincinin aidiyet duygusu ile orantılı bir şekilde geliştiğini biliyoruz.

Toplum kesimlerini ülkeye aidiyet duygusu üzerinden bir araya getirmek, kapsayıcı ve kuşatıcı vatandaşlık anlayışını büyütmek, her bir vatandaşımızın saygın bir birey olduğunu asla göz ardı etmeyerek mümkün olacaktır. Farklı kimlik, inanç ve düşünce tercihlerinden dolayı hiçbir vatandaşımızın ayrımcılığa maruz kalmayacağı bir düzeni tesis etmek Doğru Yol Geleneğinin bir vaadi değil, zaten geçmişte tatbik ettiği bir hakikattir.

Doğru Yol Partisi, bu topraklarda sadece insanların değil hiçbir canlının kötü muameleye, işkenceye, haysiyet dışı, onur kırıcı bir uygulamaya maruz kalmasına kesinlikle müsaade etmeyecektir. Bunun için hukuki ve insani her düzenleme ve uygulamanın destekçisi ve takipçisi olacaktır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere devlet olarak altına imza attığımız, tarafı olduğumuz tüm uluslararası sözleşme ve ahitlerin gereğini yerine getireceğiz. Dile getirilen bütün hak ihlali iddialarını büyük bir titizlikle takip edeceğiz ve bu konudaki savsaklamalara müsaade etmeyeceğiz. Soruşturma ve yargılamaların etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağız.

Yargının adaleti tesis etmesi, masumiyet karinesinin kişi ve kimlik aidiyetine göre tasnif edilmesi, cezaların şahsiliği ve hukuki belirlilik ilkelerinin göz ardı edilmesi, savunma hakkının üvey evlat muamelesi görmesi, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmasının engellenmesi, adil yargılanma hakkının sınırlandırılması, itiraz haklarının etkin bir biçimde kullanılmasına mani olunması gibi konuları kamuoyunun gündeminden çıkaracağız. Herkesin adil bir şekilde yargılandığından emin olması sağlanacak ve bu hususta hiçbir tavize fırsat verilmeyecektir. Adil yargılama açısından mutlak öneme sahip olan suç ve ceza arasındaki denge mutlaka sağlanacaktır. Yürütmeye bağlı kurum ve kuruluşların idari kararları bir cezalandırma aracı olmaktan çıkarılacaktır.

Anayasal hak olan ifade ve düşünce hürriyeti ile toplanma, protesto, gösteri ve örgütlenme alanındaki bütün engeller ortadan kaldırılacaktır. Tüm mevzuat, evrensel hukuk normlarına ve demokratik toplum değerlerine göre yeniden düzenlenecektir.

Seçme ve seçilme hakkının önündeki görünen ve görünmeyen tüm engelleri kaldıracacağız. Hukukun evrensel ilkelerini, adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini göz ardı eden uygulamaları sonlandıracağız. Beratı zimmet yani masumiyet karinesini ölçü alacağız. Kesin hükümle sonuca bağlanmış bir karar olmadıkça seçilmiş kişilerin görevlerinden alınması son bulacaktır.

Hak arama mekanizmalarını güçlendireceğiz. Tıpkı yasama süreçlerinde olduğu gibi, hak arama mekanizmalarında ve kurullarında ilgili sivil toplum temsilcilerinin yer almasını ve katkı sağlamasını temin edeceğiz. Sosyal devlet politikalarının, kontrol altında ve sürdürülebilir bir yoksulluk anlayışı mantığıyla yönetilmesine son vereceğiz. Sosyal yardım alan bireyler de bu yardımı düzenleyen devlet de konunun muhtaçlıktan öte en temel hak olduğu bilinciyle hareket edecektir. Doğru Yol Partisi ve Geleneği, günün sonunda, sosyal yardım almak zorunda kalan vatandaş sayısıyla övünen değil, gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha fazla yardım eden ve iş-istihdam sağlayan bir devlet modelini hayata geçirecektir.

Toplumsal güveni kaybeden yönetimlerin gerekli gereksiz olağanüstü durumlara yönelmesinin önü kapatılacaktır. Yürütmenin tüm kararları yargı denetimine tabi olacaktır.

MEDYA, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Yazılı ve görsel basın ile birlikte sosyal medyayı da içine alan medya sektörü, toplumların en önemli nefes alma alanlarından biri, belki de en hayati olanıdır. Demokratik kültüre sahip özgür toplumlar basın özgürlüğü konusunda duyarlı ve hassas iken, demokratik olmayan toplumlarda bu bilinç yeterince gelişmemiştir.

Demokrasi ve hukuk kaidelerini yönetim tarzlarının bir gereği olarak uygulayan devletlerin göz ardı edemeyeceği hususların başında basın özgürlüğü gelmektedir.

Medya, toplumun haber ve bilgi kaynağı olmasının yanında yönetimleri denetleme işlevi gören bir mecradır. Bu manada medya mensuplarının ifade özgürlüğünün alabildiğine geniş olması zaruridir. Demokratik teamülleri önemsemeyen, baskılayan

yönetimler, öncelikli olarak basın sektörünün alanını daraltmayı, sansürlemeyi ve farklı yollardan tahakküm kurmayı amaç edinirler. Basın Özgürlüğü konusunda ülkemizin son sıralarda yer alması Doğru Yol Partisi ve Geleneğinin kabul edeceği bir durum değildir. 2024 yılı verilerine göre basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 158. sırada yer almıştır. Basın özgürlüğü, demokrasinin temel unsurlarından biri olup, vatandaşların bilgiye erişim hakkını güvence altına alır. Ancak, ülkemizin bu alanda geri kalması, uluslararası arenada Türkiye'nin demokratik değerlerle uyumlu bir profil sergilemediği yönünde olumsuz algılara neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda ifade özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığının tehdit altında olduğuna dair endişeleri artırmaktadır.

Doğru Yol Partisi, Basın özgürlüğü konusunda Türkiye'nin bu kadar gerilerde olmasının önüne geçecek demokratik uygulamaları devreye sokacaktır. Türkiye'nin basın özgürlüğü alanında yaşadığı gerilemenin sebeplerini analiz etmek ve çözüm yollarını araştırmak üzere, medya sektörü ve gazetecilerin de paydaş olduğu bağımsız bir araştırma kuruluşunu hayata geçireceğiz.

Basın özgürlüğünü iyileştirmeye yönelik yasal ve idari düzenlemeleri revize edeceğiz. Özellikle medya kuruluşları üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıları sonlandırmak ve gazetecilerin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirleri alacağız. Gazetecilerin görevlerini icra ederken karşılaştıkları hukuki ve fiziki tehditleri önlemek adına mevcut yasal çerçevenin revize edilmesi için çalışma başlatacağız.

İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gibi kurum ve düzenlemelerin yapısını yeniden ele alacağız. Bu konuda sivil toplum kuruluşları ve medya mensupları ile eşgüdümlü bir çalışma yürüteceğiz.

Faaliyet gösterdikleri bölgelerde halkın sesi olan yerel basınımız demokrasinin sacayaklarından biridir. Büyük zorluklar altında hayatta kalma mücadelesi veren yerel basına sahip çıkmak, desteklemek ve genel olarak basında tekelleşmenin önüne geçmek için kapsamlı bir "Yerel Medyayı Destekleme Ajansı" kuracağız. Yerel basının yok olmasına izin vermeyeceğiz. Sektörel zorluklarla mücadele eden medya işletmeleri için özel teşvikler hazırlayacağız.

İnternet/Dijital medyanın evrensel bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu çok açıktır. Bu konudaki yasal düzenlemelerin internet medyasını “verimli kılmaktan ziyade bağımlı kılmaya” yönelik hüküm ve uygulamalar içerdiği için bu konuda da kapsamlı bir çalışma başlatacağız.

Basın mensuplarının faaliyetlerini denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, kimin gazeteci olup olmadığına karar verme uygulamasına son vereceğiz. Başta basın etik kurallarının izlenmesi ve uygulanması olmak üzere, kimin gazeteci olup olmadığı ile ilgili değerlendirmeler, resmî kurumlar yerine meslek örgütlerinin etkin olduğu mekanizmalar aracılığıyla yapılacaktır. Keyfiliğe dönüşen akreditasyon kararlarının etik olmadığını düşünüyoruz. Bu ve benzeri uygulamaları sonlandırmak için gerekli tedbirleri alacağız.

TRT, Anadolu Ajansı gibi devlete ait yayın organlarının doğru ve tarafsız yayın yapması için bağımsız olmaları gerekmektedir. Bu kurumları, toplumun doğru haber almasını temin edecek şekilde yeniden yapılandıracağız.

Basın İlan Kurumu'nun, resmi ilan ve reklamları herhangi bir ayırım yapmadan şeffaf bir şekilde dağıtmasını sağlayacağız. Yerel basın kuruluşlarına bu konuda kolaylık tanınmasını destekleyeceğiz.

Gazetecilerin mesleklerini icra ederken muhatap oldukları soruşturma ve yargılama gerekçelerini, Evrensel hukukun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararları çerçevesinde esaslı olarak ele alacağız.

Doğru haber alma ve gerçekleri bilme, demokrasinin temel gerekliliklerindedir. Bu nedenle doğru bilgi ve haber alma özgürlüğünün korunması sağlanacaktır.

Medya kuruluşlarında çalışanların sendikalı olabilmesi için düzenlemeler ve teşvik paketleri açıklayacağız.

Dijital medyanın, gelişmesini, kayıt altına alınmasını ve istihdam sağlamasını desteklemek için düzenlemeler yapacağız.

Küresel medya kuruluşlarının, ulusal medya kuruluşlarına tahakküm etmemesi için gereken hukuki ve mali düzenlemeler yapılacaktır.

Türk medyasının sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada etkili olabilmesi için yurt dışı yatırımı yapan kuruluşları teşvik edeceğiz.

SIYASİ PARTİLER, SIYASETİN FİNANSMANI VE ŞEFFAFLIĞI, SIYASİ ETİK, SEÇİMLER

Siyasi Partiler demokratik sistemlerin en önemli sivil toplum örgütlenmeleridir. Demokrasinin sadece seçim sandığından ibaret olduğu algısı güçlendikçe maalesef siyasi partilerin de yalnızca seçimlere endeksli faaliyet yürüttükleri düşüncesi hâkim olmaya başlar. Halbuki seçim, sandıktan ibaret bir konu değildir. Siyasi partiler, halkın aydınlatılmasından bilinçlendirilmesine, basın ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinden, toplumun karar alma süreçlerine dahil olma ve hak arama mücadelelerine kadar hayatın her alanında öncü bir rol üstlenmektedir.

Demokrasi talep eden söylemlerle toplum karşısına çıkan siyasi partilerin lider ve yöneticilerinin partilerini demokratik bir şekilde yönetmediğine dair kamuoyunda oluşan ciddi bir algı vardır. Siyasi partilerin söz konusu kaygıları ortadan kaldırmak için ne gibi bir politikaya sahip oldukları da bir muammadır. Siyasi partiler, finansman kaynaklarının şeffaf olmadığı gerekçesiyle ciddi etik tartışmalara konu olmakta, bu nedenle çıkar gruplarının etki ettiği bir mecraya dönüşmektedir.

Siyasetin finansmanından, partilerin karar alma mekanizmalarına ve parti içi faaliyetlerine kadar tüm kaide ve esaslar demokratik biçimde yeniden düzenlenecektir.

Doğru Yol Partisi, vatandaşlarımız tarafından çok rahat bir şekilde ulaşılabilir bir parti olmanın mekanizmalarını işletecektir. Sosyal medya ve benzeri iletişim araçları ile dijital dünyanın tüm kolaylıklarını halkımızın hizmetine sunacak, üyelik ve partide

görev alma süreçlerinde zaman ve enerji kaybına neden olan konuları ortadan kaldıracaktır.

Doğru Yol Partisi, yeni nesil seçim ve siyaset modelini hayata geçirecektir. Anayasa'nın 68. maddesinde, 'Siyasi partilere, devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatlarının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.' hükmü bulunmaktadır. Bu hükmün, Siyasi Partiler Kanunu ile sınırlanan düzenlemelerini değiştireceğiz. Anayasanın işaret ettiği anlayış doğrultusunda, seçime girmeye hak kazanan tüm partilere, aldıkları oy oranlarına göre hazine desteği sağlanacaktır.

Ülkemiz için hayati öneme sahip yasal düzenlemeler milletimizin onayına sunulacaktır. Referandumun güvenli, kolay ve hızlı yapılmasını sağlamak için e-devlet dâhil bütün bilişim alt yapısından istifade edilecektir.

Seçim yasalarının, bazı siyasi partilerin lehine olacak şekilde, her seçim öncesi değiştirilmesi uygulamasına son vereceğiz. Seçim sistemi, ortak akıl ve geniş bir uzlaşma ile demokratik temüller baz alınarak tam ve kâmil manada yeniden düzenlenecek ve bu asla seçime gidilen süreçlerde olmayacaktır.

Doğru Yol Partisi ve Geleneği, bir düzenlemeyi yaparken kendisine yarayacak mı diye değil ülke ve halkımıza yarayacak mı diye düşünmektedir. Yapacağımız söz konusu değişiklik ile, denetlenen, şeffaf bir seçim sistemini hayata geçireceğiz.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına itiraz yolunu açacağız. Tüm mahkeme kararları için geçerli olan itiraz ve yeniden yargılama süreçlerinin YSK kararları için de uygulanması gerekmektedir. Bütün bir toplumun siyasi ve ekonomik geleceğini etkileyen seçim gibi bir konuda YSK kararlarının kesin ve tartışılmaz olması kabul edilemez.

Doğru Yol Partisi, tek bir vatandaşımızın bile oyunun boşa gitmediği, tartışmaların odağında değil sade ve anlaşılır bir seçim sistemini hayata geçirecektir.

KAMU YÖNETİMİ

Kamu yönetiminin esasını oluşturan ana ilkeler; denetlenebilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve karar alma mekanizmalarına kapsamlı katılım olarak özetlenebilir. Bu ilkelerin hâkim olduğu demokratik devlet anlayışının yerini, zamanla “kutsal devlet” anlayışı almaya başlamıştır. Böyle bir devlet anlayışının, insan ve insani değerler yerine soyut bir kavram olan devlet mekanizmasını öncelemesi, günümüz dünyasının gerçekleriyle bağdaşmamaktadır.

Vatandaşlarının refah ve mutluluğunu öncelemekten ziyade, devlet mekanizmasında yer alan kamu görevlileri ile siyasetçilerin refah ve mutluluğu için kaynak ayıran devlet modeli; “devlet benim” anlayışının günümüz versiyonudur!

Anayasal devlet tanımında belirttiğimiz gibi, devletler, her ne kadar milletlerin teşkilatlanmış kurumsal durumlarını ifade etmeseler de düzen tesis etmek adına birçok kazanımın sistematik olarak ortaya çıkardığı somut bir olguya işaret eder. Bu düzenin (devlet) amacı ise; toplulukların/vatandaşların refah ve mutluluğu ile güven içinde yaşamalarını sağlamaktır. Bu kuralların uygulayıcısı olan ise modern anlamda devlet dediğimiz yapıdır.

Devlet kavramının altını dolduran kamu yönetimi tabiri ise, toplum ile soyut devlet kavramını buluşturan unsurdur. Bu devletin kamu yönetimi sistemi ile amaçladığı temel husus; toplumun/vatandaşların huzurlu, umutlu ve güven içinde yaşamalarını sağlayacak ortamı oluşturmaktır.

Yargıdan yürütmeye, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına, medyaya hatta özel sektöre kadar ciddi bir güven kaybının yaşandığını görüyoruz. Adaletsiz, liyakatsiz bir yönetim algısı, başta aidiyet duygusu olmak üzere toplumda ciddi bir umutsuzluğa, gelecek kaygısının artmasına ve elbette güven bunalımı ile birlikte devasa ekonomik ve sosyal sorunlara kapı açmaktadır.

Doğru Yol Partisi ve Geleneği:

Kamu yönetiminde her şeyden önce hukukun hâkim olduğu bir anlayışı hayata geçirecektir. Önceliğimiz, soyut kavramlara gereksiz anlamlar yükleyerek insanı ve hayatın gerçeklerini ıskalayan bir anlayış yerine, kuralların herkes için aynı şekilde geçerli olduğu bir sistem inşa etmektir.

İyi sistemlerin kahramana ihtiyacı olmaz, bir kurtarıcı beklemez ama kötü sistemlerde toplum daima bir kurtarıcı ve kahramanın kendilerini/ülkeyi ve kötü giden her şeyi kurtarmasını bekler. Doğru Yol Partisi, devlet yönetiminde sistemi kahramanlar üzerine değil, kurallar üzerine inşa edecek bir anlayışı hayata geçirecektir.

Kamu yönetiminde suistimallerin kaynağı olan hesap vermeme anlayışını tamamen ortadan kaldıracacağız. Denetlenebilir, etkin, geri bildirim açk, şeffaf, insan odaklı, katılımcı, teknolojik yeniliklere erişilebilir, verimli bir kamu yönetimini hayata geçireceğiz.

Doğru Yol Partisi, kamu yönetiminde (devletin hizmet verdiği tüm alanlarda) vatandaşlar arasında en küçük ayrımın dahi hissedilmediği bir yönetim modelini ortaya koyacaktır.

Vatandaşların beyanını esas alan, güven duyulan bir sistem kuracağız. Sisteme getirilecek yeniliklerle, vatandaşların yerinde hizmet alabileceği butik kamu büro/merkezleri oluşturacağız.

Kamu/idarenin tüm iş ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olmasını tavizsiz uygulayacağız.

MERKEZİ VE YEREL YÖNETİM

Kamu yönetiminde, merkezi ve yerinden yönetimler (belediye ve özel idareler) bir çarkın dişlileri gibidir. Ülkemizin gelişmesi, halkımızın talep ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için çalışan ve üreten bu kurumlar birbirinin rakibi değil paydaş ve çözüm ortaklarıdır. Merkezi yönetimi şekillendiren siyasi irade nasıl ki seçimle işbaşına geliyorsa, yerel yöneticilerin de durumu aynıdır. Hatta seçim sisteminden kaynaklı bazı durumlardan dolayı yerel yöneticilerin seçmen ve halk ile olan karşılıklı temas ve yakınlığı demokratik manada daha birebir ve etkindir.

Merkezi yönetim, ülkenin savunma ve uluslararası konuları ile denetleme, standartları belirleme ve koordinasyon sağlama gibi temel hususlarda politika belirler ve uygular. Yerel yönetimlerden ayrıştığı ana konular genel olarak bu hususlarda kendisini göstermektedir. Her iki yönetim unsurunun benzeştiği ve çakıştığı hizmet alanlarında çoğu zaman yetki karmaşası yaşanmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimlerin yürüttükleri hizmet ve uygulamalarda, genel olarak karşımıza çıkan husus söz konusu bu yetki ve sorumluluk çakışmalarıdır. Benzer işleri yapan yapıların sebep olduğu bu karışıklığı sonlandıracağız.

Merkez ve yerelde faaliyet gösteren benzer yapıların sebep olduğu çok başlılığı sona erdirecek kapsamlı bir **KAMU YÖNETİMİ REFORM DÜZENLEMESİNİ** hayata geçireceğiz. Her iki yönetim unsurunun kurumsal hafızasını ve kapasitesini güçlendirecek adımlar atacağız.

Kurumların iç denetim mekanizmalarını etkin hale getireceğiz. Bu mekanizmaların siyasi baskılardan etkilenmeden bağımsız karar almasını amaçlayan yasal düzenlemeleri revize edeceğiz.

Devlet/Kamu yönetimi ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk uygulamasını etkin hale getirmeyi ve idari yargı dava süreçlerinde uzun zamanlara sarkan yargılama süreçlerini kısaltacak çalışmaları hızlandıracacağız.

Merkezi ya da yerel tüm yönetim anlayışının adil, hızlı, etkin ve sonuç odaklı olması herkesin talebi ve beklentisidir. Bu kesinlikle bir lütuf değil aksine temel bir haktır.

Ülke kaynaklarının merkezi ve yerel yönetimlerin keyfi karar ve uygulamaları ile heba edilmesinin önüne geçeceğiz. Popülist siyasi kararlar sonucu hayata geçirilen yatırımların ve hizmetlerin, verimlilik ve kamu yararı açısından yeniden incelemeye tabi tutulacağı bağımsız komisyonlar teşkil edilecektir.

Yerel yönetimlerin merkezi idareden aldığı ödenekler, herhangi bir tasnife, tercih ve sıralamaya tabi tutulmadan otomatik olarak hesaplarına yatırılacaktır.

Yerel yönetimlerin SGK ve vergi borçları ödeneklerinden otomatik olarak mahsup edilecektir. Bu şekilde yerel yönetimlerin biriken borçları nedeniyle siyasi baskı altında kalmamaları sağlanacaktır.

Birçok il ve ilçe nüfusu, iş ve diğer faaliyetler dolayısıyla ikamet edenlerin sayısından farklı olabilmektedir. Gece ve gündüz nüfus sayıları da farklılık gösterebilmektedir. Yerel yönetimler iş ve diğer faaliyetler sebebiyle süreli gelen vatandaşlara göre hizmet verdiği için resmi nüfus farklılık arz etmektedir. Yerel yönetimlerin Merkezi yönetimden aldığı ödenek/pay, yaşayan gerçek nüfus sayısı üzerinden yapılacaktır.

Ayrıca belediyelerin/yerel yönetimlerin kendilerine ait gelirlerini yükseltmeleri için yeni uygulamaları hayata geçireceğiz. Bu manada yerel yönetimlerin ekonomik kapasitelerini ve etkinliğini artıracacağız.

Yerel yönetimlere ait tüzel kuruluşlar/ şirketler ve iştirakler, idarenin etkinliğini artıracak bir mantıkla dizayn edilecektir.

Yerel yönetim faaliyetlerinin tamamı şeffaf bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Belediye Meclisi toplantıları, huzur hakkı ödemeleri, satın alma

işlemleri, imar planı değişiklikleri, kaynak ve hizmet tahsisleri, borçlanma, kredi başvuruları ve ödemeleri, ihale ve komisyon oluşturulması, denetim raporları gibi tüm bilgiler, herhangi bir başvuru veya talebe gerek kalmadan düzenli bir şekilde kamuoyuna açıklanacaktır.

Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluğunda olmasına rağmen mahalleye dönüştürülen köylerin coğrafi ve diğer sebepler yüzünden yeterli hizmet alamadığını biliyoruz. Bu mahalle ve köylerin karşılaştığı tüm sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir planı hayata geçireceğiz. İhaleler, kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecektir.

Nüfusu az olan özellikle belde belediyelerinin maddi ve personel ihtiyaçları öncelik sırasına alınacak ve desteklenecektir.

KAMU İSTİHDAMI VE PERSONEL YÖNETİMİ

Ülkemiz vatandaşları, kamuda istihdam edilmek ve kamu çalışanı (memur) olmak konusunda hiçbir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Bu durum, her Türk vatandaşının anayasal hakkıdır. Hangi siyasi görüşe, etnik ve dini kimliğe sahip olursa olsun hiç kimse kamu hizmetine girmekten azade bırakılamaz. Doğru Yol Partisi olarak bu konudaki ölçümüz: Liyakat, özveri, aidiyet duygusu ve ahlaki kriterlerdir.

Kamu hizmetinde istihdam edilecek personelin seçiminde, şeffaflık ve adaletli yazılı sınav haricinde başka bir kriter söz konusu olmayacaktır. Toplumun büyük tepkisine yol açan mülakat uygulamasını hemen kaldıracağız.

Atama ve meslekte yükselme, liyakat, performans, ehliyet ve kıdem gibi objektif kriterlere dayalı olarak yapılacaktır. "Havuz" tabir edilen âtıl kadro uygulamasına son verilecektir.

Aynı işi yapan kamu personelinin, farklı maaş ve özlük haklarına sahip olması, adaletsizliğe yol açtığı için sonlandırılacaktır.

Kamu görevlilerinin iş tanımları net bir şekilde belirlenecek ve uzmanlıkları dışındaki birimlerde görevlendirilmeleri kaldırılacaktır.

Kamu kurumlarına atanacak üst düzey yöneticiler için belirlenecek kıstaslar titizlikle uygulanacak, yönetici pozisyonundaki kamu görevlilerinin maaşları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Üst düzey yöneticilerin, başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmesi sınırlandırılacak, farklı görevleri olanların birden fazla maaş ve ödenek almaları yasaklanacaktır.

ŞEFFAFLIK, YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ETİK UNSURLAR

Kamu görevlilerinin ve yürüttükleri tüm faaliyetlerin hukuka uygun, hesap verebilir, denetlenebilir ve şeffaf bir anlayış içinde olması evrensel bir ilkedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının tüm iş ve uygulamaları toplumun bilgisine sunulmak zorundadır. Vatandaşlar, vergilerinin nasıl ve ne şekilde harcandığını bilmelidir. Hesap verebilirlik, kamuya olan güvenin temel unsurudur.

Millet adına en üst denetleme organı olan Parlamentonun, yürütmeyi etkili bir şekilde denetlemesi, denetim anlayışını tüm kurumlara örnek olacak şekilde pekiştirecektir.

Denetim zayıflığı, kamu kurum ve kuruluşlarında yolsuzluk ve usulsüzlük faaliyetlerine ortam hazırlamaktadır. Kişisel suçlar gibi algılansa da yolsuzluk ve benzeri suçlar esasen toplumun aidiyet duygularını örseler, devlete olan güveni zedeler. Kamu görevlileri ve yöneticilerinin uyması gereken etik kuralların çerçevesini ve siyaset mekanizması ile olan ilişkilerini yeniden düzenleyeceğiz ve bu konuda denetimleri en üst seviyede takip edip uygulayacağız.

İmtiyazlı kamu personeli anlayışını ortadan kaldıracamız. Tüm kamu görevlilerinin bağılı olduđu tek merci, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası ve kanunları olacaktır.

EKONOMİ, KALKINMA VE YATIRIM

Güçlü ekonomi, gelişmiş demokrasinin, uygulanabilir hukuk sisteminin ve huzurlu toplumun temelini oluşturmaktadır.

Doğru Yol Partisi'nin ekonomi politikalarındaki temel amaç; insanımızın yaşam kalitesini artırmak, ülkemizi gelişmiş ülke seviyesine çıkarmaktır.

Doğru Yol Partisi, ekonomiyi soyut bir kavram değil yaşayan somut bir gerçeklik olarak görmektedir.

Ekonomi, insanların doğumdan ölüme her anında, yanı başında duran gölgesi gibidir. Barınma, beslenme gibi yaşam için gerekli olan her konuda ekonomi kavramının ifade ettiği gerçekler ile karşı karşıya kalmaktayız.

Ekonomi, insanların mutlu ve endişesiz bir yaşam sürmeleri için ne kadar önemli bir kavramsa, adil ve rekabet unsurlarını içinde barındıran bir ekonomi anlayışı da bir o kadar önem arz etmektedir. Aksi bir durum ekonomi uygulamalarının vahşi bir eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açması anlamına gelir ki bu durumun nelere sebep olduğu herkesin malumudur.

Doğru Yol Partisi; imkân ve fırsat eşitliğinin sağlandığı, rekabete dayalı bir ekonomi modelini savunmaktadır.

İnsanlığın en eski kazanımlarından olan mülkiyet hakkı ve girişim özgürlüğü tam manasıyla güvence altına alınacaktır. Bu konuda yürürlüğe konulan tartışma konusu düzenlemeler yeniden değerlendirilecektir.

Kamu yararının/hizmetlerinin en üst seviyede gözetildiği; ülke güvenliği, eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim gibi alanlarda rekabet unsurları gözetilmek şartıyla kamunun etkinliği artırılacaktır.

Devlet ve özel sektör ilişkileri, herhangi bir şaibeye sebebiyet vermeyecek şekilde şeffaf ve menfaat çatışmasından uzak bir düzlemde olacaktır. Söz konusu ilişkiler, kişisel bağlamda değil tamamen kurumsal yapılar aracılığıyla yürütülecektir.

Yurt içi /dışı yatırımlar için bürokratik engellerin en aza indirildiği sade ve anlaşılır bir mevzuat düzenlemesi yapacağız. Yatırımcılar herhangi bir durum karşısında kişisel araçlar yerine kurumların profesyonelleri ile doğrudan muhatap olacak ve bunun çerçevesi hukuk ve mevzuat ile sınırlandırılacaktır.

Türkiye'nin emek ve hizmet sektörüne dayanan işgücünü bu alanlara yöneltmek için dev bir atılım hamlesi başlatacağız.

İş ve istihdam alanlarını genişleten, büyüten ve çeşitlendiren üretim modellerini destekleyeceğiz. İstihdam sağlayan yatırımcılara vergi istisnaları ve teşvikler sağlayacağız.

Ülkemizin bölgeleri arasındaki iktisadi farklılıkları, dengesizlikleri azaltacak kalkınma planlarını uygulamaya koyacağız.

Ekonomimizin orta gelir tuzağından kurtulması için gerekli hukuki düzenlemeleri ve yapısal reformları hayata geçirecek ve bilgi çağının yatırımlarıyla önemli adımlar atacağız. Çok iyi analiz edilmiş kararlarla, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek, finans piyasalarını geliştirmek ve ortalama milli gelirimizi büyütmek için reel ekonomi politikalarını hayata geçireceğiz.

Sadece emek yoğun hizmet sektörü, otomotiv yedek parçaları, tekstil ve tarım ürünleri üretmekle kalmayacak, aynı zamanda yüksek katma değerli teknoloji ve bilişim ürünlerinin ihracatını artırmayı hedefliyoruz.

Belirlenecek sektörlere özel teşvikler verilerek küresel piyasalardaki rekabetin artırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye gelişmişliğinin istikrarlı biçimde büyümesi için bilgiyi üretebilecek ve satabilecek yatırımlar yapacağız.

Önemi artan sektörlerden biyoteknoloji, nanoteknoloji yazılım, genetik, bilişim, sektörlerine özel önem vereceğiz.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve yukarıda saydığımız teknoloji, AR-GE üsleri gibi iş ve istihdam sahalarını, kentsel dönüşüm uygulamaları ile oluşturacağımız yeni şehirleşme bölgelerinde hayata geçireceğiz. Bu sayede hem deprem bölgelerini rahatlatacak hem de ulaşım sorunlarını en aza indirmiş olacağız.

Enflasyonun kalıcı olarak düşmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için cari açığın kapatılması (kur istikrarı), kamu harcamalarının verimli ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız.

Gelir dağılımındaki adaletsiz farkların ortadan kalkmasını ve elde edilen refahın toplumun her kesimine adil bir şekilde yayılmasını sağlamak istiyoruz.

Vergi sistemini, basit ve adil esaslara dayalı şekilde düzenleyerek verginin bir cezalandırma yöntemi olmadığını ispatlayacağız. Vergi oranlarını yükselterek değil tahsilat oranını arttırarak kayıt dışılığı azaltacağız.

Türkiye’de finansal hizmetlerde çeşitliliğin artması, piyasaların derinleşmesi ve finansal piyasaların ekonomik büyümeye istikrarlı bir şekilde destek olması için düzenlemeler yapılacaktır.

Sermaye ayrımı yapılmayacak, yatırım ortamını büyütmek için girişimcilerimizin talepleri, önyargısız biçimde değerlendirilecektir.

Tarım ve sanayi sektörlerini, tamamlayıcı sektörler olarak tanımlayacağız. Bilgi teknolojileri sektörlerine özel önem verirken, tarımın Türkiye için çok önemli olduğu bilinciyle idari düzenleme ve teşvik paketleri açıklayacağız.

Merkez Bankası bağımsızlığını sağlayacak, para politikasını ve fiyat istikrarını esas alan finansal politikalar izleyeceğiz.

Serbest kambiyo ve dalgalı kur rejiminin sağlıklı yürütülmesi için para, maliye ve makro ihtiyati politikaların birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlayacağız.

İstikrarlı bir finansal yapı için etkin ve sağlıklı işleyen bir sermaye piyasasını oluşturmak istiyoruz. Bunun için de sermaye piyasasının toplam finansman içindeki payını artırmak, sektörün derinleşmesini, şirket sermayelerinin küresel piyasalara ve borsaya açılmasını sağlayacağız.

Finans ve maliye politikaları, “faiz, enflasyon ve kur dengesinin” uyumlu şekilde oluşmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Döviz kuru, şirketlerimizin orta-uzun vadeli bir bakış açısı kazanmasına engel olmayacaktır.

Türkiye ekonomisinin kısa vadeli spekülasyon nitelikli dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırmak ve cari açığı düşürerek dış borçlanmayı azaltmak hedeflenecektir.

Türkiye’de işsizliğin en büyük ekonomik sorun olduğu bilinciyle işgücü arz ve talebi arasında nitelik uyumsuzluğunu ortadan kaldıracacağız. Özellikle genç işsizlikle ilgili yapısal sorunların çözümü için işgücü piyasası reformları, çok yönlü aktif işgücü politikaları ve mesleki eğitimi yaygınlaştıracacağız.

Yabancı yatırımlar ve teknoloji transferi için idari düzenlemeler yaparak rekabet ortamının korunmasını, AR-GE ve teknoloji desteklerinin etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayacağız.

Yeni dünyanın gelişimine uygun olarak katma değerli alanlara yönelim sağlanacaktır. Yüksek teknoloji ürünleri için üretim ve AR-GE üsleri kuracağız.

Ekonominin en önemli unsuru önce özgürlük sonra güvendir. Özgürlük ve güven ortamını sağlamış Türkiye ekonomisinde;

Hiçbir çocuk parasızlık nedeniyle eğitimine ara vermeyecek.

Hiçbir emekli, parasızlık nedeniyle çalışmak zorunda kalmayacak.

Hiçbir öğrenci, okulu dışında ek iş aramayacak.

Ve ülkemizde hiçbir ev soğuk kalmayacak, tencerelerde dert değil et kaynayacak.

Çocuklar için helal kazanç, onurlu bir hayat sağlanacak.

Hayat pahalılığı bir kader değildir, çözümü var ve bu çözüm, Doğru Yol Partisi anlayışıdır.

Kadın erkek herkes iş sahibi olacak... Çalışamayanların sigortasını devlet ödeyecek...

SAĞLIK

Sağlık hizmetleri ertelenemez ve savsaklanamaz en temel insan haklarından biridir. Bir insan, kendisi ve başkası için iyi temennilerde bulunduğu zikrettiği en önemli konu sağlık ve huzurdur. Biz Doğru Yol Partisi olarak, insanımızın en hassas olduğu bu alanda kapsamlı bir sağlık reformu hamlesi başlatacağız.

Geçmişte bilinmeyen, ihtiyaç hissedilmeyen birçok sağlık konusu bugün en temel sağlık ihtiyacı haline gelmiştir. Sağlık hizmetleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınılamaz çünkü bireyin ve toplumun sağlığı her değer üstündedir. Her Türk vatandaşının tedavi hakkının anayasal bir güvence olarak tanındığı bilinciyle, tedavi olabilme hakkı ve sağlığın korunmasının kamu güvencesi altında geliştirilmesi için politika üreteceğiz.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Eski anlayışın bir sonucu olarak, hastalık tedavisi politikasını değil, en az hasta, en çok koruyucu sağlık hizmetini hayata geçireceğiz.

Doğru Yol Partisi, hasta vatandaşlarımızı müşteri olarak gören anlayışı reddeder.

Sağlık hizmetlerini hastalıklardan korunmaya yönelik olarak icra edeceğiz.

Hastane algısının psikolojik kavramının olumsuz etkilerini kaldırmakla başlayacağız.

Şifa veren, koruyan bir algıyı inşa edeceğiz.

Bağımlılığın ciddi bir sorun olduğu günümüzde, bağımlılık yapan her madde ve sanal uygulamanın üstüne kararlılıkla gideceğiz.

Sağlık çalışanlarının, maddi ve manevi ihtiyaçlarını, gündelik siyasete alet etmeden çözeceğiz.

Engelsiz Sağlık Hizmeti

Ulaşılabilir bir sağlık sistemini, özellikle yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı vatandaşlarımız için ilgili tüm kurum ve kuruluşların ortak koordinasyonu, mesai anlayışından bağımsız 7/24 saat esasına göre yeniden düzenleyeceğiz.

Doğru Yol Partisi İktidarında:

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

Öncelikle genel bütçeden sağlık sektörüne ayrılan pay artırılacaktır.

Türkiye; muayene randevularının kolaylaştığı, ilaç bulma sorunlarının ortadan kaldırıldığı, ameliyatların tam zamanında yapılabildiği bir sağlık hizmetine kavuşacaktır.

Maddi imkansızlıktan ve kimsesizlikten dolayı hastane kapılarından hiç kimse geri çevrilmeyecektir. Ekonomik yetersizliği olan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden görünürde değil gerçekten ücretsiz yararlanması sağlanacaktır.

Tedavi edici hizmetlerde sadece ulaşılabilirlik değil, kaliteli sağlık hizmeti de esas alınacaktır.

Doğru Yol Partisi, halkımızı hastalıklardan koruyan, hasta olana yerinde tedavi sağlayan, sağlık çalışanlarının haklarını gözetken ve herkes için erişilebilir, adil bir sağlık sistemini hayata geçirecektir.

Hastalıktan önce, koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık verilerek, çevre ve halk sağlığıyla ilgili koruyucu sağlık stratejisi oluşturulacaktır.

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde, zaman kavramını ön planda tutan kaliteli tedavi zinciri ve yerli üretimi destekleyen bir sağlık politikası oluşturulacaktır.

Hastalarımızın uygun fiyatla ilaç erişimi kolaylaştırılacaktır. Millî ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme sanayi desteklenecek, teşvikler artırılarak ithalat bağımlılığı önlenecektir.

Sağlık sektöründe, tıbbi cihaz ihtiyaçları güncellenerek yeniden planlanacak ve Türkiye, tıbbi cihaz mezarlığı olmaktan çıkarılacaktır.

Bölge ve merkez hastaneleri ile eğitim ve üniversite hastaneleri idari ve mali özerkliğe kavuşturulacaktır.

Türkiye’de yatak ve sağlık tesisi dağılımı yeterli ve dengeli hale getirilecektir. Şehir nüfusu ile şehirdeki mevcut hastane yatak sayısı arasındaki uyum sağlanacak ve bu alandaki eksiklikler giderilecektir.

Engelli vatandaşlarımız için sağlık, istihdam ve sosyal güvenliği kapsayan entegre bir çözüm modeli oluşturulacaktır.

Özel sağlık yatırımları, özellikle uluslararası sağlık turizmine yönelik alanlarda teşvik edilecektir.

Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile yapılan şehir hastaneleri, daha ulaşılabilir, butik konsept modeliyle yeniden düzenlenecek, eksikleri tamamlanacaktır.

Ambulans helikopterlerin sayısı artırılabilecektir.

Ulaşılabilir sağlık hizmeti, kolay erişilebilir doktorlar ve hızlı bir sağlık sistemi oluşturulacaktır.

Doktorlarımız, yurt dışına gitmek zorunda kalmayacaklardır.

Sağlık ocaklarımız daha işlevsel hale getirilecek, doktor sayımız ile birlikte eşgüdümlü olarak sayıları artırılabacaktır.

Sahipsiz hastamız kalmayacak, ilaçlar konusunda “bulunamıyor” sözü ortadan kaldırılacaktır.

Ertelenen değil, ihtiyaç anında sağlık sistemini inşa edeceğiz.

Evde oturup beklemek de dahil olmak üzere hastane ve randevu sıralarında beklemeye son verilecektir.

EĞİTİM

Eğitim ve elbette öğretim insanlığın ortak kazanımlarına temel olmuş en önemli konuların başındadır. Her toplum için her dönem önemli olmuş ama günümüzde daha da öne çıkmıştır. Bilgi aynı zamanda güçtür. İnsanın bireysel özgüvenine katkı verdiği gibi toplumların refah ve gelişmesinde lokomotif rol oynayan en geçerli unsurdur.

Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde eğitim; kalkınmanın, huzurlu yaşamın ve gelecek vizyonu çizmenin en önemli aracıdır. Eğitim hak ve özgürlüğünü, çocuklarına, gençlerine yeterince sağlamayan toplumlar çağın ve elbette gelişmenin gerisinde kalmaktadır.

Doğru Yol Partisi İktidarında;

Eğitim sisteminde ihtiyaç analizleri acilen yapılarak, eğitim programları yeniden yapılandırılacaktır.

Okuma yazma ve kesinlikle farkındalık seferberliği başlatılacaktır.

Çalışan anneler için kreş ve anaokulu sayıları artırılabacak, ailelerimiz maddi imkansızlıklar nedeniyle kreş hizmetinden mahrum kalmayacaklardır.

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanacak. Kimse maddi imkânsızlıklar sebebiyle öğretimin hiçbir aşamasında, eğitim hakkından mahrum olmayacaktır.

Liseye geçiş sınavları yeniden değerlendirilecek, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarındaki ağır sınav yükü hafifletilecektir.

İlkokuldan liseye kadar öğretilen yabancı dilin niçin kalıcı olamadığı araştırılacak ve gerçek yabancı dil eğitim seferberliği başlatılacaktır. Akademik veya mesleki liseyi bitirenlerin en az bir yabancı dili iyi bilmeleri sağlanacaktır.

Temel Eğitimin 9. ve 10. sınıflarında, bölgesel özellikleri gözeterek, meslek tanıtımını, yetenek ölçümünü ve mesleğe yönlendirmeyi esas alan iki yıllık "Mesleki Yönlendirme Programı" uygulanacaktır.

Lise öğrencilerimizin, sosyal bilimler, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri ve meslek derslerine olan ilgileri ölçülecek ve branşlaşma başlayacaktır. Liseye giden öğrencilerimiz, 10. sınıfın sonunda yapılacak bir sınav ile İki Yıllık Akademik Lise'ye veya Meslek Lisesi'ne gidebileceklerdir.

Meslek Lisesi eğitimi gören öğrencilerimizi desteklemek için 2 yıllık SGK primi kamu tarafından ödenecektir.

Özel okullarımızın, sadece ticari kaygılar taşıyamaması için her türlü teşvik ve denetimi sağlayacağız. Özel okullarda okuyan her öğrencimiz ve çalışan her eğitimcimiz bizim için değerlidir. Özel okullardaki öğretmen gelirleri ve akademik sistem etkin bir şekilde denetlenecektir.

Dezavantajlı öğrencilerin sağlık, sosyal ihtiyaçları okul merkezli olarak koordine edilecek. Bu konuda kurumlar arası eşgüdüm sağlanacaktır.

Eğitimin tüm aşamalarında, öğrencilerimizin sanat ve spor faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Zorunlu eğitimini tamamlayan her öğrencinin sporun en az bir dalı ile ilgilenmesi sağlanacaktır. Lisanslı sporcuların ulaşım giderlerinde özel indirimler uygulanacaktır.

Devlet okullarının sayısı ve kalitesi artırılacak, ailelerimiz, devlet okullarının verdiği eğitimin yetersiz hatta güvensiz olduğu düşüncesiyle özel okullara yönelmek zorunda kalmayacaktır.

Üniversitelerimiz:

Yeteri kadar analiz yapılmadan açılan üniversiteler ve bölümler bugün eğitilmiş işsiz ordularını oluşturmuştur. Verimlilik ve uygunluk analizleri yapılmadan üniversite ve bölüm açılmayacaktır.

Hızlı üniversiteleşmenin getirdiği fiziki yetersizlikler, öğretim elemanı sayısının azlığı, siyasallaşmış atama ve yönetim anlayışı, özgürlüklerin kısıtlanması, üniversitelerimizin en büyük sorunlarından biridir.

Her şehre üniversite, her ilçeye meslek okulu, her isteyene vakıf üniversitesi açması sağlanmış ancak, bu çabalar arzu edilen sonucu vermemiş ve eğitilmiş genç bireylerin işsizlik oranları hızla artmıştır. Son yıllarda ülkemizde onlarca yeni üniversite açılmıştır. Her şehirde açılmaya çalışılan bu üniversitelerin birçoğunun, öğretim üyesi, laboratuvar ve araç-gereç açısından yetersiz olduğu bilinmektedir.

Akademik eğitim; ancak özgür üniversite ortamında mümkündür. Üniversiteleri, siyasal ve ideolojik müdahalelere karşı koruyacağız. Gerek duyulursa bu konuda yeni kanuni düzenlemeler yaparak üniversite özgürlüğünü, akademisyen bağımsızlığını güçlendireceğiz.

Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK), akademik dünyamıza YÜK olmaktan kurtaracağız. YÖK'ü yeniden yapılandıracağız, siyasi müdahalelerden bağımsız, bilimsel kurulların etkin olduğu yönetim modelini oluşturacağız.

İşlevsiz, öğrencisiz ve akademik misyondan uzak üniversiteler ile alt birimlerinin, farklı şekillerde işlevsel hale getirilmesini sağlayacağız.

Vakıf üniversitelerinin özel üniversiteye dönüşmesi için kanuni düzenleme yapılacak. Vakıf üniversitesi olarak kalmak isteyenler için teşvik verilecektir.

Üniversite mezuniyeti sonrası iş bulamayan gençlerimiz için, üniversite bünyelerinde mesleki beceri edinme programlarının açılmasını teşvik edecek programlar hazırlayacak ve gerekli destekleri sağlayacağız.

Yükseköğretim ile kalkınma hedefleri arasındaki kopukluğun giderilmesini ülkemiz açısından stratejik bir mesele olarak ele alıyoruz. Bilimsel ve teknolojik ortam tesis edilerek beyin göçünün önüne geçilecek, yükseköğretim sistemi, uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir.

Üniversite eğitimi online olabilecektir. Eğitim ilkesel olarak parasız olacaktır. Özel okul tercih olacak, zorunluluk olmayacaktır. Gençler mesleklerine ve kendilerine daha çok vakit ayırabilecektir.

DEZAVANTAJLI VE ENGELLİLER POLİTİKASI

Ülkemiz nüfusunun neredeyse yüzde 13'nün engelli kabul edildiği, etrafıyla birlikte otuz milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu asla görmezden gelinemez. Gelişmiş ülkeler, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi konular başta olmak üzere, tüm standartlarını engelli vatandaşlarını önceleyerek belirlemektedirler. Merkezi ve yerel yönetimler, altyapıdan üst yapıya her aşamada, engellilerin topluma ve sosyal hayata katılımını kolaylaştıran standartları tavizsiz bir şekilde uygulamaktadırlar.

Doğru Yol Partisi İktidarında;

Bu konuda tüm yasal düzenlemeleri ve standartları vakit kaybetmeden uygulamaya koyacağız.

Engelli vatandaşlarımızın problemlerinin çözümüne yönelik olarak, sınırlı istihdam, görece özel eğitim ve sadaka tarzı maddi yardımlar yerine kapsamlı bir engelli politikasını hayata geçireceğiz.

Şu an kamu sektöründe 70.000 engelli çalışan vatandaşımız vardır. Atama bekleyenlerin atamaları biran evvel yapılarak çalışma hayatına başlamaları

sağlanacaktır. Çalışma hayatındaki engelli kamu personelinin özellikle idarecileri tarafından maruz kaldıkları mobbinge varan uygulamaların önüne geçeceğiz.

Toplu sözleşmelerde, engellilerin maaş artış oranları gelirlerine göre değil, giderleri göz önüne alınarak yapılacaktır. Özel sektörde, zorunlu engelli istihdam oranı ile devlet desteği artırılıp şartları iyileştirilecektir.

Engelli vatandaşlarımızın tıpkı diğer bireyler gibi toplum hayatına katılımını sağlayacak uygulama ve düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Engelli sporcularımızın elde ettiği başarılarla sadece övünmeyeceğiz, onlarla beraber yaşamak konusunda gösterdiğimiz kayıtsızlıktan da vazgeçilecek politikaları uygulayacağız.

Bizler, engelli ve engelli yakını tüm vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Dile getirdiğimiz söz konusu hususları siyasetin dışında görüyoruz. Engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımızı saygın ve onurlu birer birey olarak, hak ettikleri pozitif ayrımcılıklarla hayata sıkı sıkıya bağlayacak tüm çalışmaların ve çabaların içinde olacağız.

TARIM VE HAYVANCILIK

Bugün bilim ve teknoloji her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Ancak hayatta kalmak için daha önemli bir husus vardır ki, o da insanlık aleminin asla mahrum kalamayacağı gıda ihtiyacıdır. Gıda ihtiyacının karşılanması, tarım ve hayvancılık sektörlerinin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. İnsanlar gıda olmadan yaşayamazlar. Tarım ve hayvancılık, her ülke için stratejik bir sektör olmasının ötesinde insanlık için yaşamın ta kendisidir.

Gıda krizinin tüm dünyada büyüdüğü, iklim değişimlerinin üretimi olumsuz etkilediği, doğal gıda üretim ve temininin stratejik bir önem kazandığı dönemde, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık uygulamalarının doğru ve gerçekçi politikalarla uygulanması gerekmektedir.

Tarım ve hayvancılık için toprağa saygılı, çiftçinin ve tüketicinin haklarını koruyan, sağlıklı üretimi esas alan, yüksek katma değer üreten ve yenilikçi bir sektör ortamı inşa etmeyi hedefliyoruz.

Halkımızın sağlıklı beslendiği, arz talep ve fiyat dengesinin sağlandığı, finansal olarak güçlü ve yüksek teknoloji kullanan tarımsal işletmelere sahip tarım ekosistemi oluşturmak istiyoruz.

Dünya gıda ihracat pazarından daha fazla pay hedeflenerek, yüksek katma değerli, güvenli ve kaliteli üretim için çalışmalara hız kazandırılacaktır.

Tarım üreticimizin olumsuz doğa koşullarına teslim olmasına, acımasız piyasa koşullarında çiftçimizin yalnız bırakılmasına son verilecektir.

İyi kazanan, verimli ürün alan ve dış piyasalarda söz sahibi çiftçi sınıfı için, doğal kaynak yönetimi, bilgi ve teknolojiyle donatılmış tarımsal üretim, katma değeri artıran ürün belirlemeleri yapılacaktır.

Tarımda su ve enerji kullanımını artırmak için alt yapı kaynakları yeniden yapılandırılacak ve mevcut sorunlar hızla çözülecektir.

Nitelikli tarım topraklarımız ve meralarımız titizlikle korunarak amaç dışı kullanımları önlenecek, toprak ve mera ıslah çalışmaları verimli hale getirilecektir.

Türkiye'nin temel bitkisel ve hayvansal ürünlerde kendine yeterliliği sağlanacak ve korunacak. Bu konuda gerekirse kamu kaynağı aktarılacak ve Türkiye'nin yeniden "kendi kendine yetebilen" bir ülke olması sağlanacaktır.

Ekolojik tarım ve seracılık sektörü özendirilecek, üretici haklarını teminat altına alan sözleşmeli üreticilik yapısı oluşturulacaktır.

Zirai mücadele ilaçları, hormon ve benzeri girdilerin uygun doz, zaman ve yöntemlerde kullanılmamasıyla ilgili sorunlar çözülecek. Satılan her tarımsal ürünün sağlıklı olması

sağlanacak. Bu alanda büyük teşvikler verilecek ve gerekli durumlarda cezalar uygulanacaktır.

Tarımsal desteklerle üretimin rekabet gücünün yükseltilmesi ve ihracat teşvikleri ile dış pazarlara açılmanın kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Bitkisel tohum ve hayvansal çoğaltım ürünleri, mazot, gübre, tarım ilacı, su, elektrik gibi üretimde kullanılan girdiler, çiftçilerimiz için büyük bir sorun olmaktan çıkarılacaktır.

Hayvancılık, yem üretiminden başlanarak kapsamlı bir şekilde desteklenecektir.

Mera ve ahır besiciliği süreklilik içinde desteklenecek, düşük faizli “Besicilik Destek Kredisi” uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık vb. faaliyetler ile hayvansal ürünlere dayalı gıda sanayinin gelişmesi özendirilecek.

Özel teşvikler ile ihracat desteklenecektir.

İşlenmiş et ürünleri niteliğinde yapılan hile ve kaçakçılık mutlaka önlenecektir.

Doğru Yol Partisi İktidarında;

Her çiftçi SGK'lı olacak. Tarım sektöründe kayıt dışılığının önlenmesi ve tarım emekçilerinin sosyal haklar kazanması için esnek çalışma ve sigorta destek modelleri geliştirilecektir.

Her çiftçiye 3 inek hibe edilecektir.

Çiftçinin kullandığı mazot ve elektrikten vergi almayacağız.

Hayvan yetiştiricilerine özel yem teşviki sağlayacağız.

Halkımızın sağlıklı gıda tüketimini sağlamak ilk görevlerimizden olacak. Halkımız et tüketiminde domuz eti gibi arzu etmediği ürünleri yemek zorunda kalmayacak. Sahte gıda üretimi yapanlara ağır cezalar getireceğiz.

Yurt dışından hayvan alımına son vereceğiz.

Fiyatların yükselmesini, ithalatla değil, yerli üretimi teşvik ederek engelleyeceğiz.

Kaliteli gıda tüketimi için yerli tohumu teşvik edeceğiz.

Tarımsal ilaçlara sınırlama getireceğiz. Tarım sigortası zorunlu olacak.

Yerli tohum, yerli ürün ve elbette yerli üretim yapmaktan gurur duyan çiftçilerimiz olacak.

ÇEVRE

Türkiye’de yaşayan her birey için temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak, temel insan hakkıdır. İnsan sağlığı ve refahı, güçlü bir Türkiye ve mutlu bir halk için temiz bir çevre gereklidir. Çevreye yapılan her yatırımın, sadece insan mutluluğuna değil, aynı zamanda ekonomik büyümeye de katkı sağlayacağı bilincindeyiz.

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için hukuki ve idari olarak tüm tedbirler alınacak, gereken yatırımlar yapılacaktır.

Çevre kirliliğini temizleme çalışmaları kadar, çevreyi korumak için de önemli adımlar atacağız. Çünkü en büyük çevrecilik, çevreyi korumak ve geliştirmekle başlar.

Ülkemiz su kaynaklarının ve yeşil örtünün azalması, topraklarının kuraklaşması, erozyonun artması, yağış dengesinin ve doğal yaşam alanlarının bozulması, ilk mücadele başlıklarımız olacaktır.

İklim krizi önceliğimiz olacak. Master planlarımız derhal devreye girecek.

Çevreye uyumlu olmayan sanayileşme ve tarım yatırımları bizim için hiçbir önem arz etmemektedir. Bu nedenle sanayileşme ve kentleşme politikaları, doğaya zarar vermeden yapılacaktır.

Çevreyle ilgili kurumların güçlendirildiği, ilgili yönetimleri süreçlere dâhil eden bir iktidar anlayışı taşıyoruz.

Doğru Yol Partisi İktidarında; bağımsız çevre denetimi için etkili bir “**ÇEVRE AJANSI**” kuracağız. Çalışma konusu sadece iklim değişikliği olan güçlü bir başkanlık kurulacak ve bu ajansla ilişkilendireceğiz. Su ve toprak kayıplarımızı daha iyi telafi

etmek için “**SU VE TOPRAK KURUMU**” kurulacaktır. Bu kuruma önemli yetkiler ve bütçe verilecektir.

Türkiye, iklim değişikliğinin zararlı etkilerinden ve tehditlerinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, su üretimini artıracacağız ve su kaynaklarımızı yok eden HES uygulamalarını revize edeceğiz. Ağaçlandırma çalışmalarında Norveç modelini benimseyecek ve tarihin en büyük ağaçlandırma projelerini başlatacağız. Fide ve fidan üretimini katlanarak artıracacağız. Binalar yerine ormanlar inşa edecek, devasa ormanlar oluşturacak ve kent koruları yapacağız. Özel ormanlık alanlarını teşvik edecek, ağaç dikenlere vergi indirimi sağlayacağız.

Çevreyi kirleten tüm aktörler, en ağır ve caydırıcı yaptırımlarla karşılaşacaktır. Türkiye'yi çöp deposu olmaktan çıkaracak, yurt dışından getirilen çöplerin Türkiye'ye girmesine izin vermeyeceğiz. Firmaların geri dönüşüm faaliyetlerini yurt dışında kiralayacakları veya satın alacakları alanlarda yapabilmelerine destek sağlayacağız.

Yerleşim yerlerinde, merkezi ısıtma sistemlerini teşvik edecek, yeşil alanları büyütecek, hava kirliliğini azaltan tedbirleri uygulayacak ve toplu taşıma araçlarının kullanımını yaygınlaştıracacağız.

Milli parklara, tabiat parklarına, tabiat anıtlarına, tabiatı koruma alanlarına, sulak alanlara ve yaban hayatı geliştirme sahalarına hiçbir güç dokunamayacak.

Hayvan hakları ihlallerine karşı duruyor ve hayvanların yaşama hakkına sahip olduklarını savunuyoruz. Hayvan haklarının güvence altına alınması sağlanacak; avlanma ve eğlence amacıyla hayvanlara eziyet eden yarışlar, gösteriler ve diğer ticari faaliyetler yasaklanacaktır. Yabani hayvanların, doğal ortamlarında, avlanma ve ticari amaçlar olmadan özgürce yaşam sürmeleri sağlanacaktır.

SOKAK HAYVANLARI

Siyaset anlayışımız ve hayata bakışımız, her canlının bir değer taşıdığı ve haklarının olduğu prensibine dayanır. Hayvanlar, insanların istedikleri şekilde tasarruf edebilecekleri birer mal değildir. Yaratılan her canlı gibi onlar da yaşam döngüsünün

vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanoğlunun, kendi bencil yaşam tarzının hoyratlıklarını masum canlılar üzerinden tatmin etmeye hakkı yoktur. Sokak hayvanları ile ilgili yaşanan her tartışma ne yazık ki bir sonuca ulaşamamaktadır. Bu konu aslında bir vicdan meselesi olduğu kadar, maddi imkân ve niyet meselesidir de.

Ülkemizde, vatandaşlar arasında korku yaratan bir sokak köpekleri/hayvanları sorunu bulunmaktadır. Ancak, bunun tek sorumlusu bu dilsiz hayvanlar değildir. 2004 yılında çıkarılan kanun, birçok kronik soruna çözüm sunmuş olsa da, uygulamada ciddi zorluklar yaşanmıştır. Yasayı uygulamakla yükümlü belediyeler ya gerekeni yapmamış ya da yapamamıştır; çünkü maddi kaynakları yetersizdi ve çoğu zaman niyet eksikliği de söz konusuydu. Ayrıca, bu sorumlulukları yerine getirmedikleri takdirde herhangi bir yaptırımla karşılaşmamışlardır. Doğru Yol Partisi, sokak hayvanlarının mağduriyetini önleyecek ve vicdanları zedelemeyen ciddi bir çözüm çalışmasını hayata geçirecektir.

- Dünya Sağlık Örgütü'nün, bir yerleşim yerinin %5'inde sahipsiz hayvan bulunduğu istatistiğine göre, ülkemizde ortalama 4-5 milyon civarında sokak köpeği olduğu raporlanmıştır.
- Belediye ve özel veterinerler ile işbirliği yaparak, toplu bir seferberlik başlatacak ve kısırlaştırma kampanyası yürüteceğiz.
- Evcil hayvan satışına izin verilmeyecek, hayvan satışı yaptığı tespit edilen petshoplar kapatılacak, hayvanlara eziyet edenlere ise ceza ve ağır yaptırımlar uygulanacaktır.
- Vahşi, tehlikeli köpek ırklarının üretilmesini ve sokaklarda dolaştırılmasını yasaklayacağız.

Esasen Doğru Yol Partisi Geleneği olarak bizler, sokak hayvanları ile ilgili konuya evrensel değerler ile geleneklerimiz bağlamında yaklaşmaktayız.

İnsan hayatının kutsallığı ve devletin bu manada vatandaşlarının güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmesi ile dünyamızın sadece insanlara ait bir yer olmadığı, bütün canlıların ortak hayat sürdüğü bir mekân olduğu gerçeği ile hareket ediyoruz. Üzerinde yaşadığımız dünyada diğer tüm canlıların hayat haklarına da saygı göstermek zorundayız. Bu durum salt mevzuat ya da yaptırımlarla ilgili bir şey de değildir. Ahlaki olduğu kadar hayat döngüsünün bizlere dayattığı bir hakikattir de.

ŞEHİRLEŞME

Birey ve toplumun kültürel ihtiyaçları ve yaşam kalitesiyle uyumlu kentleşme politikalarını oluştururken, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracağız.

Isınma, su, enerji, yeterli yollar, kültürel ve eğitim alanları, yeşil alanlar ile rahat ulaşım, şehrin belirli alanlarıyla sınırlandırılmadan yaygın bir şekilde her yerde olacaktır.

Ülkemiz şehirlerinde, çevre kalitesinin artırılarak, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasını hedefliyoruz.

Kentlerimizin, yaşanabilir, refah seviyesi yüksek, temiz, huzurlu, güvenli, üretken, tarihi ve kültürel değerleri korunan, ekolojik yerleşim birimleri olmasını hedefliyoruz.

Mevcut kentsel dönüşüm çalışmalarının eksik ve yanlış yönlerini düzelterek, imar yoğunluğunun önüne geçmek için kamu arazileri kademeli olarak imara açılacaktır. Yeni imar alanları ile birlikte ucuz konut üretimi sağlanacak, dar gelirlilerin barınma ihtiyacı sorun olmaktan çıkarılacaktır.

Planlı arsa yönetimi ve konut üretimi sağlanacak, yapı kooperatif denetimleri etkinleştirilecektir.

Toplu konut projelerinde; enerji verimliliği, yeşil alanlar, sosyal alanlar ve ticari ihtiyaçlar dikkate alınacak; tek hedef sadece ev yapmak olmayacak, yaşam kalitesini artıran bütünsel bir yaklaşım benimsenecektir.

Mimari ve kültürel mirası, kentsel dönüşümün tamamlayıcı unsurları olarak kabul ediyoruz. Kent hafızasını, mimari ve kültürel mirası koruyarak şehirlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Tarihi, kültürel ve doğal değerlerimizi her koşulda koruyacağız.

Kentleşme/yapılaşma konusunda ortaya çıkan usulsüzlük ve benzeri suçların işlenmesi durumunda sadece iş sahipleri değil, izin veren veya göz yuman kamu

görevlileri de sorumlu tutulacaktır. Yerelde imar planı yapma yetkisinin, bakanlık ve şirketlere dağıtılması kaldırılacaktır.

Özellikle göç ve nüfus artışı yaşayan şehirlerde, altyapılı arsa üretilmesine hız verilecek, kentsel dönüşüm projeleri yaygınlaştırılacaktır. Bu projeler, yatay mimari anlayışımıza uygun olacaktır.

Çarpık kentleşme sorununu gidermeye yönelik olarak inşaat dönüşümü kadar sosyolojik dönüşümü de önemsiyoruz. Köylerden kentlere göç yerine köylere geri dönüş süreci teşvik edilecektir.

Herkesin bir evi olacak. Bunun için formülümüz hazır. Arsa, finansman ve inşaat süreçlerini açıklayacak; faize, ranta ve israfa giden kaynaklar, vatandaşımızın ev ihtiyacı için harcanacaktır. Bu hiç de zor olmayacaktır. 5 ve 10 yıllık stratejik konut edindirme planını devreye sokacağız ve Türkiye’de barınma sorununu ortadan kaldıracacağız.

Çirkin ve pahalı TOKİ konutlarını dönüştüreceğiz. TOKİ müteahhitlere değil halkımıza çalışacaktır.

Çirkin şehir görüntüleri sona erecek, yeni yerleşim alanlarında, geniş yollar, büyük meydanlar, geniş parklar, sosyal kurumlar olacaktır.

Kentsel dönüşüm, eski binayı yıkıp yenisini yapmak değildir. Kentsel dönüşüm yerine yeni kentleşme modellerini hayata geçireceğiz.

Kentsel dönüşümde mülk sahiplerini mağdur etmeyeceğiz.

DEPREM

Depremi etkilerini en aza indirmek için güvenli yaşam alanları oluşturmayı milli bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Deprem, en büyük gerçeğimizdir. Olası deprem felaketlerine karşı sağlam binalar ve güvenli yollar inşa edilecek, acil durum planları

hazırlanacaktır. Özellikle olası İstanbul depremi için tüm olumsuz senaryolar uzmanlar tarafından değerlendirilecek ve çözüm önerileri sunulacaktır.

Deprem ve ilk yardım ajansı kurularak bağımsız çalışmalar yapılacaktır. Bu ajans, tek yetkili olarak afet yönetimini üstlenecektir. Afet sonunda TBMM'ye hesap verecektir.

Kentleri deprem afetine hazırlamak amacıyla yeterli arsa üretimi sağlanacak, sağlam binalar inşa edilecek, riskli yapılar dönüştürülecek ve afet öncesi gerekli tedbirler alınacaktır.

Deprem için hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları için bilimsel ve pratik tüm çalışmaları ivedilikle başlatmak istiyoruz.

Deprem risk alanları yeni veri kaynakları ile güncellenecektir. Yeni bir “Deprem Tehlike Haritası” hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Tüm kentsel risklerin tanımlandığı imar planları düzenlenecektir.

Bina envanteri ve nüfus verilerinin daha doğru hale getirilmesi sağlanacaktır. İstanbul gibi 1. derece deprem bölgelerindeki kentlerde riski azaltma ve afet yönetimi için çalışmalar yapılacaktır.

Yapı denetim sistemi, afet risklerini de kapsayacak şekilde iyileştirilecek ve bu sistemin sigorta ile profesyonel mühendislik hizmetleriyle entegrasyonu sağlanacaktır.

GENÇLİK

Ülkemiz gençliğinin enerjisi ve girişimcilik vizyonu; özgür, adil, demokratik ve güçlü bir Türkiye'nin teminatıdır. Gençlerimizin talepleri ve sorunları doğrultusunda çözümler üreterek, onların geleceğe güvenle hazırlanmalarını milli bir görev olarak görüyoruz.

Eğitim, sağlık, ulaşım ve meslek kursları gibi alanlarda, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri ortamları oluşturmak amacıyla bir strateji belgesi hazırlayacağız.

Gençlerimiz arasında fırsat eşitliğini sağlayacak ve onların özgürlüklerini teminat altına alacağız.

Gençlerimizin kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, sosyal ve siyasal platformlara katılmalarını ve ticaret hayatında tecrübe kazanmalarını da destekleyeceğiz. Dijital platformlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu konularda yeteneklerinin artırılması için önemli adımlar atacağız.

Gençlerin çalışma hayatı ile erken yaşta tanışması için iş modelleri açıklayacağız. Eğitim programları, stajlar, sertifikalar, dijital geliştirme atölyelerinin oluşturulmasını sağlayarak, genç nüfusun, orta ve yaşlı nüfusa göre çok daha fazla nitelik kazanmasını sağlayacağız.

Gençlerimizin küresel eğitim ve iş gücü piyasasında etkin olarak yerini alması için özel destek programları oluşturacağız.

Kamu sermayesi, gençliğin yetiştirilmesi ve istihdamı doğrultusunda seferber edilecek, böylece beyin ve emek gücü kaybının önüne geçilecektir.

Üniversite eğitimlerinde, gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için devlet yurtları yeterli sayıya ulaştırılacaktır. Üniversite olan her yerleşim merkezine yeter sayıda yurt açılacaktır.

Doğru Yol Partisi İktidarında;

Hiçbir gencimiz maddi nedenlerle eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmayacak.

18 yaşına giren her gencimizin ilk telefonu, bilgisayar ve tableti vergisiz olacak.

Tüm gençlerimizin eğitim döneminde barınma sorununu çözeceğiz.

Seyahat kart ile 18-25 arasındaki gençlere ulaşım indirimini sağlanacak. Ayrıca 18-25 yaşındaki gençlerimiz için yurtiçi tren yolculuğu ücretsiz olacaktır.

18-25 yaş arasındaki gençlerin: İlk pasaportu ücretsiz olacak ve gençlerimiz yurtdışı çıkış harcı ödemeyeceklerdir.

Lisanslı sporculara ücretsiz dil eğitimi verilecektir.

Spor tesislerimiz artacak ve özellikle gençlerin kullanımına açılacaktır.

İlk evini alan gençlere, 2 asgari ücret tutarında 'hayırlı olsun' yardımı yapılacaktır.

30 yaş öncesi ilk evliliğini yapan gençlerimize, 4 asgari ücret tutarında yardım yapılacaktır.

Eğitim ve iş hayatında olmayan gençlerin, GSS pirim ödemelerini devlet ödeyecektir.

Üniversite mezunu gençlerin kredi ödemelerinde kolaylık sağlanacaktır.

İlk çocuğu olan vatandaşlarımıza 2 asgari ücret tutarında doğum hediyesi verilecektir.

Toplumda sıkça tartışılan zorunlu ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasında adaleti sağlamak amacıyla, 6 ay askerlik yapan gençlerimizin SGK primlerini ödeyecek ve onları asgari ücretle ödüllendireceğiz.

SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayimiz, ülkemizin savunmasını güçlendirmeyi, tehditleri ortadan kaldırmayı ve demokratik özgürlükleri korumayı hedefleyen bir anlayışla çalışacaktır. Bu alanda, sadece güvenliği sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda büyüme odaklı bir yaklaşım benimseyeceğiz.

Türkiye'nin savunma alanındaki ithal bağımlılığını azaltmak ve yüksek katma değerli yerli silahları geliştirmek için her türlü planı hayata geçireceğiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, itibarlı, caydırıcı ve etkin bir askeri güç olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınamayız. Profesyonel askerlik sistemine geçiş çalışmalarını hızlandıracağız.

Savunma Sanayimizi, özel sektörün önünü açacak ve sektörde adil rekabeti sağlayacak bir planlama ve yönetim anlayışıyla daha ileri noktalara taşıyacağız.

İşletme modernizasyonu, profesyonel yönetim ve yeni kurumsal düzenlemelerle askeri fabrikalarda inovatif çalışmaları artıracacağız.

Modern çağda, farklı tehditlerin aynı anda ortaya çıkabildiği yeni bölgesel ve küresel ittifakların kurulduğu, askeri sistemlerin tespit ve etki alanlarının genişlediği bilinmektedir. Bu ortamda, Türkiye'nin çok farklı ve yeni savunma sanayi ürünlerine yatırım yapmasını sağlayacağız.

Siber alanda, dijital ve uydu/uzay teknolojilerindeki gelişmeler, elektronik harbin sınırlarını ortadan kaldırarak yeni bir harp alanı oluşturmuştur. Siber tehditler ve siber savaş gerçeği tüm dünya için büyük bir tehdit oluştururken, bu sektörlere yapılacak yatırımları öncelik olarak belirleyeceğiz. Bu amaçla, yapay zekâ, dijital yatırımlar ve inovasyon için savunma sanayisinden önemli bir fon ayrılacaktır.

Savunma sanayini geliştirecek beyin göçünü tersine çevireceğiz ve bunu sağlamak için de teşvikler çıkartacağız.

Yerli savunma sanayi teşvik edilecek ve bu alanda yapılan çalışmalar için ayrılan fon artırılabilecektir. Ayrıca, girişimcilik destekleri tabana yayılacaktır.

Savunma sanayinde tüm küresel gelişmeler takip edilip adaptasyon sağlanacaktır. Bu konu sadece ürünün kendisiyle sınırlı kalmayacak, yazılım/teknoloji üretim ve transferini sağlayacak uygulamalara da ağırlık vereceğiz.

Savunma sanayinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve fonları devlet denetimine etkin olarak tabi tutacağız.

SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI

Türkiye, savunma güvenliğinden bireysel güvenliğe kadar tüm alanları kapsayan siber güvenlik stratejilerini oluşturacaktır. Kamu kurumları ve özel sektör, bu stratejilerin hayata geçirilmesi için işbirliği içinde çalışarak, güçlü bir siber güvenlik altyapısı kuracaktır.

Türkiye için yeni bir kavram olan siber güvenlik için teknokent merkezleri kurulacak. Bu teknokentlerdeki özel sektör temsilcilerine önemli teşvikler verilecektir.

Üniversitelerde siber güvenlik için özel bölümler açılması teşvik edilecek; siber güvenlik alanında uzmanlık kazanabilecek mühendisler için yurt içinde ve yurt dışında özel eğitimler sağlanacaktır.

Siber güvenlik için yerli yatırımlar desteklenecek ve mutlaka kamu yatırımları da başlayacaktır.

Sadece savunma sanayi için değil, bireysel siber suçlarla mücadele için de önlemler alınacaktır. Yeni dönemde, kimse Türkiye'nin e-Devleti'ni ve gizli bilgilerini ele geçiremeyecektir. Kişisel verilerimiz güvence altına alınacak, KVKK tam anlamıyla uygulanacaktır.

Ticaret ve bankacılık işlemlerinde kişisel verilerin güvenliği en üst düzeye çıkarılacaktır. Siber güvenlik alanındaki yatırımlarımız sayesinde, bireysel ve ticari işlemler için endişe duyulmayacak; özellikle bankacılık ve dijital platformlar güvence altına alınacaktır.

Doğru Yol Partisi Dijital Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Politikasının Temel Başlıkları

1. Ulusal Siber Güvenlik Seferberliği

Partimiz, Türkiye'nin dijital güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızı siber suçlardan korumak için Ulusal Siber Güvenlik Seferberliği ilan edecektir. Bu kapsamda:

-Siber Güvenlik Eğitimleri: İlkokuldan başlayarak tüm eğitim kademelerinde temel dijital okuryazarlık ve siber güvenlik farkındalık eğitimleri müfredata dahil edilecektir.

-Kamu ve Özel Sektör İş birliği: Siber tehditlere karşı özel sektör, akademi ve kamu iş birliğini güçlendiren platformlar oluşturulacaktır.

2. Dijital İzleme ve Araştırma Merkezi (DİAM)

Siber suçların önlenmesi, delillerin toplanması ve analiz edilmesi amacıyla Türkiye genelinde faaliyet gösterecek Dijital İzleme ve Araştırma Merkezi (DİAM) kurulacaktır. Bu merkez, uluslararası standartlara uygun teknik ekipmanlar ve uzman kadrolarla donatılacaktır.

3. Vatandaş Odaklı Siber Koruma Programı

Her vatandaşın dijital dünyada korunması için:

-Siber Savunma Hattı: 7/24 hizmet verecek, siber tehditleri anında bildirebileceği ulusal bir acil durum hattı kurulacaktır.

-Kişisel Verileri Koruma Garantisi: Kişisel verilerin siber saldırılardan korunması ve ihlali durumunda vatandaşların zararlarının hızlıca tazmin edilmesi için bir fon oluşturulacaktır.

4. Uluslararası İş Birliği ve Liderlik

Partimiz, Türkiye'nin siber suçlarla mücadelede uluslararası lider konumunda bir ülke olması için:

-Siber suçların önlenmesine yönelik uluslararası standartların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

-Sınır ötesi siber suçlar için ortak operasyonel iş birliği mekanizmaları kuracaktır.

5. Siber Suçlarda Yapay Zekâ ve Blok zincir Kullanımı

Siber suçlarla mücadelede yeni nesil teknolojilerin etkin kullanımı için:

-Yapay zekâ destekli tehdit tespit ve izleme sistemleri geliştirilecektir.

-Blok zincir teknolojisiyle siber suçlarda delil güvenliği ve veri bütünlüğü sağlanacaktır.

6. Kadın ve Çocukların Dijital Güvenliği

Kadın ve çocukların siber şiddet ve istismardan korunması için:

-Sosyal medya platformlarına yönelik sıkı düzenlemeler getirilecektir.

-Çevrimiçi istismar mağdurlarına hukuki ve psikolojik destek sağlanacaktır.

Partimiz, tüm bu çerçevede, dijital çağın tehditlerine karşı, toplumun her kesimini koruyacak, güvenli bir dijital gelecek inşa edecektir.

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK

Çalışma Hakkı, İnsan Hakları Beyannamesinde ve Türkiye Anayasa'sında da tanımlanmış bir haktır. Sendika üyeliği de en tabii çalışan hakkıdır. Doğru Yol Partisi olarak amacımız; Türkiye'de sivil örgütlenmenin en önemli unsurlarından olan sendikalaşmayı artırmak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Kayıtsız çalışmanın önüne, sadece cezalarla değil teşviklerle de geçmeyi planlıyoruz.

İşveren ve çalışan arasında emek barışını tesis ederek ekonomide kayıtlı istihdamı, iş sağlığını, verimliliği ve inovasyonu artıracğıız.

Sendikalar siyasal çalışmalar için değil; üyelerinin emek menfaatlerini temsil edecek şekilde yapılandırılacaktır. Özel sektör ve kamuda sendikal faaliyet yürütme hakları teşvik edilecek ve emek yanlısı politikalar izlenecektir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanan işsiz sayısını artıracğıız. İşsizlerimiz daha uzun süre ve daha fazla yardım alacak. İşsizlik fonunda biriken paranın sadece işsizler için harcanabilmesine yönelik hukuki düzenleme yapacağız.

Sosyal Güvenlik

Öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal güvenceden mahrum kalmamasıdır. Çalışanların gönüllü olarak yüksek prim ödedikleri, emeklilerin ise huzurlu bir yaşam sürdüğü bir Türkiye için çalışmalar yapacağız.

Emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikler giderilecek.

Sosyal güvenlik sisteminde değişiklikler yapacağız. Karmaşık olan sosyal güvenlik sistemini sadeleştirerek kimsenin hakkının yenmediği bir yapı inşa edeceğiz.

Çalışma süresi arttıkça maaş bağlama oranlarını yükseltecek yeni bir sistem oluşturacağız. Bu sayede uzun süre çalışan vatandaşlarımızın daha yüksek emekli aylığı almasını sağlayarak adaleti güvence altına alacak ve emekli sayısındaki artışı kontrol altına alacağız.

Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte uzun dönemli bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bakım sigortası sistemi getireceğiz.

Doğru Yol Partisi İktidarında;

Mevsimlik işçilerin sosyal güvenlik sorunları analiz edilerek, çalıştıkları dönemde sosyal güvence altına alınmaları sağlanacaktır.

BAĞ-KUR ve SSK farkını ortadan kaldıracacağız.

Hiçbir emeklimiz çalışmak zorunda kalmayacaktır.

En düşük emekli maaşı; asgari ücret seviyesinde olacaktır.

Yüksek prim ödeyen, yüksek maaş alacaktır.

Esnafımızın 9 bin prim ödemesi ile emekli olması zorunluluğunun önüne geçilecektir.

Esnafımız da SSK şartlarında çok daha kolay ve çabuk emekli olacaktır.

Memur çalışanlarımızın emeklilik şartlarını iyileştireceğiz ve tüm memurlarımızın 3600 ek ödeme imkanından yararlanmasını sağlayacağız.

Ev hanımlarının sosyal güvencesini devlet olarak başlatıp önemli teşvikler vereceğiz. 5 çocuk sahibi ev hanımlarımız, devlet tarafından emekli edilerek, maaş alacaklardır...

ULAŞIM

Ulaştırma sektörünü geliştirerek, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandıracağız. Bu sayede vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Doğru Yol Partisi İktidarında;

Devlet, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak için her türlü kanuni ve ekonomik düzenlemeyi yapacaktır. Öncelikli olarak, metro, raylı sistemler ve deniz ulaşımına özel önem verilecektir.

Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım ağlarında verimli bir planlama, eşgüdüm ve yeni yatırımlar yapılacaktır.

Türkiye'nin jeopolitik konumunu avantaja dönüştürmek amacıyla hızlı ve güvenli ulaşım koridorları oluşturmak için çalışmalara başlayacağız. Bu kapsamda, stratejik ulaşım koridorlarındaki altyapı eksikliklerini giderecek ve sınır ötesi bağlantılar için gerekli anlaşmaları yapacağız.

Ülke içi yolcu taşımacılığında havayolu ve demiryolu oranları artırılacak, yurtiçi yük taşımacılığında ise demiryolu, denizyolu ve boru hattı taşımacılığının payı büyütülecektir.

Taşımacılıkta, karayolu ulaştırmasının toplamdaki payının azaltılmasını amaçlıyoruz. Ancak belirli ulaşım arterlerinde iki şeritli yolların 3'e çıkarılmasına önem vereceğiz.

Özel sektör kara yollarının her vatandaşın kullanabileceği ücrette olması için çalışmalar yapılacaktır. Vatandaşlarımız hiçbir zaman yolculuklarından "yol, köprü, geçit" ücreti pahalı diye vazgeçmeyecek. "Yap İşlet Devret" yöntemiyle yapılan ve kamuoyunda pahalı bulunan ulaşım hizmetleri için kapsamlı revize çalışmaları başlatılacaktır.

Önemli sanayi ve turizm merkezlerimizin, yurt dışı uçak bağlantısı öncelikle sağlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), modern bir işletme olarak yeniden disipline edilecektir.

Tüm önemli limanlarımızın demiryolu bağlantıları tamamlanacaktır. Yüksek hızlı tren sayısı artırılacak ve demiryolu taşımacılığını cazip hale getirecek depolama, aktarma merkezleri ve raylar limanlarla entegre edilecektir.

Büyükşehirler ve büyük kent merkezlerinde; metro ve raylı ulaşım sistemleri, orta ölçekli kentlerimiz için ise; metrobüs gibi ulaşım araçları geliştirilecektir.

Deniz taşımacılığı, yeni bir strateji doğrultusunda tekrar şekillendirilecektir. Hedefimiz; deniz yoluyla taşınan yüklerin, yüzde 50'sini milli bayraklı gemilerle taşımaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için liman sayısını artıracaktır.

Lojistik merkezleri hayata geçirilecek, büyük üretim ve tüketim merkezlerinde lojistik merkezleri kurulacaktır.

Tüm ulaşım planlarımızda, toplu taşımacılığa önem verilecektir. Başta metropoller olmak üzere büyükşehirler ve büyük kent merkezlerinde, o kentin özelliklerine göre, denizyolu, metro ve raylı ulaşım sistemleri geliştirilecektir.

Ulaşım politikalarını, "bütünleşik taşımacılık stratejisine" uygun olarak köklü bir değişime tabi tutacağız. Ulaştırma ve dağıtım hizmetlerini; kara, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığını entegre olarak hazırlayacağız.

Türkiye'nin denizlere dair stratejisini yeniden belirleyeceğiz. Deniz taşımacılığının artırılması için, limanların kapasitelerinin geliştirilmesini ve konteyner taşımacılığının büyümesini sağlayacağız.

Havacılıkta, iç hatların gelişimi için, çapraz uçuşlar ile mevcut havayolu bağlantı şebekesine derinlik kazandıracaktır. Havacılıkta özel sektöre daha fazla fırsat tanınarak, düşük ücretli havayolu taşımacılığının önünü açacağız.

SİĞINMACI, KAÇAK VE GÖÇMEN SORUNU

İnsan kaçakçılığı, göçmenlik ve mülteci yasaları değiştirilecektir.

Türkiye'nin çıkarlarını ön planda tutan düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Göçmenlerin, Türkiye'nin sosyolojisini değiştirmesi ve ekonomisine zarar vermesi engellenecektir. Türkiye'ye zarar veren tüm göçmenler ve sığınmacılar geri gönderilecektir.

ENERJİ

Türkiye'nin insani gelişimi ve sanayisi için enerji ihtiyacının uygun maliyetle, kesintisiz, kaliteli ve zamanında karşılanması elzemdir. Ancak, enerji ihtiyacının büyük bir kısmının dış kaynaklardan sağlanması, ulusal güvenlik ve cari açık açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

Enerji ihtiyacımızın yerli kaynaklara öncelik verilerek karşılanması ilk amacımızdır.

Enerji üretimi ve tedarikinde yeterlilik sağlamak, ulusal kaynaklarımıza öncelik vermek temel politikamız olacaktır.

Enerji ihtiyacının, kesintisiz ve kaliteli olarak giderilmesinde, yurtiçi hidrolik ve kömür kaynakları ile jeotermal, güneş, rüzgâr enerjisi, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmak istiyoruz.

Enerjide arz güvenliğini sağlamak, kaynak çeşitliliğini artırmak, ithal bağımlılığı azaltmak ve yeni yatırımlarla geleceğe hazırlanmak, öncelikli uygulamalarımızdan olacaktır.

Su, rüzgâr, jeotermal, dalga, hidrojen ve güneş enerjisi gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklarımız için özel çalışmalar yapılacaktır.

Dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek diğer bir yatırım planımız da; depolama alanlarının artırılması olacaktır. Özellikle doğalgaz depolaması, Türkiye için hayati önem taşımaktadır.

Hidrokarbon kaynaklarının ve doğalgazın sevkiyatında, Türkiye'nin transit terminal konumundaki jeopolitik önemi, yeni stratejilerle daha da güçlendirilecektir.

Türkiye'nin elektrik üretimini üstlenen kurumlar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve BOTAŞ yeniden yapılandırılacak, bu kurumlar şeffaf bir şekilde çalışacak ve etkin bir denetim altında tutulacaktır. Vatandaşa sadece fatura gönderen değil, aynı zamanda hesap veren enerji kuruluşları oluşturulacaktır.

Çevre ile dost teknoloji yatırımlarında sadece büyük projeleri değil, yerel ve küçük girişimleri de destekleyecek bir enerji politikasını hayata geçireceğiz.

Türkiye, enerji sektöründe kaçak kullanım ve verim düşüklüğü nedeniyle büyük kaynak israfı yaşamaktadır. Bu sorunun çözülmesi için uzman görüşlerinden oluşan kapsamlı bir strateji uygulanacaktır.

Çatılarda kurulacak enerji panelleri ile güneş enerjisi üretimini teşvik ederek, bireysel enerji üretimini artıracacağız.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendireceğiz.

Enerji tasarrufuna büyük önem vereceğiz; belirli kriterlere uymayan binalara ruhsat vermeyeceğiz.

Tasarruf imkânı sağlayan yeni enerji modellerini teşvik edeceğiz.

DIŞ POLİTİKA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Bugün, uzak yakın coğrafyamızda kan ve gözyaşının arşa yükseldiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Özellikle tarihi, kültürel ve toplumsal bağlarımızın olduğu coğrafyalarda bu acıların çok daha şiddetli bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Söz konusu bu hakikatlerle bizzat yüzleşmek, bunlara kayıtsız kalmamak ve güçlü bir devlet olarak çareler üretmek, Türkiye'nin, tarihi sorumluluğunun ötesinde vicdani sorumluluğunun da bir gereğidir.

Sürekli ve süratli bir değişimle ilerleyen günümüz dünyasında, kendi toplumları adına refah dolu bir hayatı sunmaya çalışan devletler gibi, Türkiye de bu amaç için canla başla çaba sarf etmek, kendi halkına olduğu kadar diğer halklar için de barışı ve adaleti rehber edinen bir tavır, dost düşman demeden herkese göstermek durumundadır.

Uluslararası ilişkiler, ülkelerin içerde yürüttüğü politikalardan bağımsız değildir. Ülke içinde demokratik teamülleri içselleştirmiş, vatandaşların aidiyet duyguları güçlü,

toplumsal refah ve iç barışı sağlamış ülkelerin dış politika alanında çok daha tutarlı ve kendine güvenen bir tavır içinde olması gayet doğaldır. Kendi vatandaşlarının bile aidiyet duygusu içinde olmadığı bir devletin uluslararası arenada, muhatap devletler tarafından ne kadar ciddiye alınacağı belirsizdir.

“Yurtta barış dünyada barış” sözü ile ifade edilen anlayışın tam olarak buna işaret ettiğini düşünüyoruz. Bir başka deyişle içerde birlik içinde ve güçlü olduğu takdirde, dışarda da sözü dinlenen, uluslararası ilişkilerde gerçek manada muhatap alınan bir aktör olunur.

Türkiye geçmişte ve yakın zamanda, görece de olsa vatandaşların aidiyet duygusunun güçlü, huzur, refah ve iç barışı artırdığı dönemlerde uluslararası ilişkilerde sözüne itibar edilen, ne diyeceği merak edilen bir ülke olarak öne çıkmayı başarmıştır. Mesela, BM Güvenlik Konseyinin geçici üyeliğine rekor bir oyla seçilen Türkiye'nin son yıllarda ekonomik ve insani kalkınmada geçmiş dönemlerden farklı olarak ciddi bir ivme kaybı yaşadığını görmekteyiz.

Doğru Yol Partisi Geleneğinin temsil ettiği "Geniş Merkez siyaseti", uluslararası ilişkilerde de aynı anlayışla hareket edecektir. İçerde toplumsal barışını daha da güçlendirmiş bir ülke olarak, küreselleşmeyi fırsata dönüştüren, yapıcı ve barışa yönelik bir dış politika anlayışını ilke edinerek, hem kendi halkı hem de dünya için olumlu bir etki yaratacaktır.

Birleşmiş Milletler ve NATO gibi üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar bünyesinde, Somali'den Bosna Hersek'e, Adriyatik'ten Afganistan'a, Makedonya'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve Kosova'dan Lübnan'a, Libya'dan Karabağ'a kadar dünyanın neredeyse her bölgesinde, barışa ve istikrara katkı sağlamak adına yürütülen tüm çabalara ortak olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Dünyanın hangi bölgesinde görev yaparsa yapsın herkesin sempatisini kazanan ve barışa sağladığı katkının yanında ihtiyaç sahibi insanların sağlık, eğitim, altyapı ve temel ihtiyaçlarının karşılanması adına da büyük bir özveri ile çalışan başta TSK personelimiz ve diğer görevlilerimiz bir yerde ülkemizin barış elçileri olarak görev yapmaktadır.

Doğru Yol Partisi İktidarında:

Türkiye'yi, dünyada her zamankinden daha fazla dikkate alınan ve bölgesine, aynı zamanda küresel siyasete yön verecek itibarlı bir güç merkezi haline getirecek bir dış politika izleyeceğiz.

Yakın zamanda Tunus'ta baş gösteren, ardından Mısır, Libya, Yemen ve nihayet sınır komşumuz Suriye'de yayılarak devam eden Arap Baharının ne tür sonuçlar doğurduğunu, İsrail'in Filistin başta olmak üzere tüm bölgede yaptıklarını yaşayarak gördük ve görmekteyiz. Buradan yola çıkarak Ortadoğu coğrafyasının her zamankinden daha fazla barışa ve huzura ihtiyaç duyduğu ortadadır. Türkiye, tüm bu yaşananlara kayıtsız kalmamalı hatta ön alan, yön veren etkili bir rol üstlenmelidir.

Doğru Yol Partisi;

Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarih ve konumunun kendisine yüklediği sorumlulukların bir gereği olarak bölgesel ve tüm dünyayı ilgilendiren uluslararası konulara kayıtsız kalma lüksüne sahip olmadığını hatta olmaması gerektiğine inanmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu bölgesel ve küresel vizyonun, ciddi bir özgüven ve beraberinde büyük sorumluluklar yüklediğinin farkındadır.

MİLLİ DEVLET ANLAYIŞIMIZ

Soyut ve hamasi bir anlayış yerine, yakın ve gerçekçi hedefler doğrultusunda bir ulus-vatan kavramını ortaya koyan,

Sonuç odaklı, vatandaşlarının refah ve zenginliğini amaçlayan, çağdaş medeniyet idealini gerçekleştirmeye yönelik somut adımlar atan,

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını, milli birlik ruhu içinde tüm devletlerle medeni ilişkiler kurarak gerçekçi ve modern bir milliyetçilik modeliyle ortaya koyan anlayıştır.

Biz biliyoruz ki; milli olmadan evrensel olabilmek mümkün değildir.

Milliyetçilik anlayışımız ise etnik, dışlayıcı ve ötekileştirici değil, ülkeye aidiyet duygusunu güçlendiren bir milli şuur bilincinin güçlendirilmesinden ibarettir.

Milliyetçilik kendi vatandaşlarını ayırıştırıp, ötekileştiren bir kavram değildir. Toplumu birleştiren bir tutkaldır. Çayın içindeki şeker gibidir.

Doğru Yol Partisi;

Devletlerin, dostluk ya da düşmanlıklarla değil, iş birliği ve rekabet içeren politikalarla yönetilmesi gerektiğinden yola çıkarak;

Uluslararası ilişkilerde kişisel dostluklar, arkadaşlıklar veya kardeşlikler üzerine kurulu ilişkiler yerine, ülke menfaatlerini ilke edinen reel politika anlayışını savunacak ve uygulayacaktır.





www.dyp.org.tr

Instagram | Facebook | dypmerkez